

# De Nieuwe Pastorale



**Kerkblad van de  
Doopsgezinde Gemeente in Harlingen**

*januari/februari 2024*

## Adressen

Predikante: **ds. W.I. Beuker** Tel: 0517 532 186  
(Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur)  
E-mail: [wbeuker@ziggo.nl](mailto:wbeuker@ziggo.nl)

Voorzitter: **br. J. Stelwagen** Tel: 06 2062 9561  
Goudplevier 28, 8862 LK Harlingen  
E-mail: [elleneghuizen@gmail.com](mailto:elleneghuizen@gmail.com)

Secretaris: **zr. H. de Jong-Velsma** Tel: 06 3811 7362  
Harlingerstraatweg 36, 8872 NB Midlum  
E-mail:  
Kerk zaken: [secretarisdgharlingen@outlook.com](mailto:secretarisdgharlingen@outlook.com)  
Privé: [hildevsma@outlook.com](mailto:hildevsma@outlook.com)

Redactie Nieuwe Pastorale:  
Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen  
E-mail: [redactiedgharlingen@gmail.com](mailto:redactiedgharlingen@gmail.com)  
Website: [www.doopsgezindharlingen.nl](http://www.doopsgezindharlingen.nl)

Bezorging Nieuwe Pastorale:  
**br. G. Beuker** Tel: 0517 419 589  
E-mail: [n.g.kooi@hetnet.nl](mailto:n.g.kooi@hetnet.nl)

## Diaconie

Onderstaand de namen en telefoonnummers van de diaconessen.

**Voorzitter:**  
Mien Sietsema-Alkema, 0517 416 920

**Secretariaat:**  
Heleen Smeding-Zeelen, 0517 430 349

**Diaconessen:**  
Lineke Ammerlaan-Ruinen, 0517 851 380  
Ineke Beuker, 0517 417 193  
Hilde de Jong-Velsma, 06 3811 7362

## Van de redactie

*Wat kan een kerk in het nieuwe jaar (eigenlijk de toekomst) betekenen?*

De stichting Alde Fryske Tsjerken heeft ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan een boek uitgegeven: “Alde tsjerken, Nije lûden”. Hierin uitspraken/(toekomst)visies/ideeën/gedachten van Friezen die een band hebben met hun kerk en daarover vertellen in dit boek. Vijftig Friezen, met verschillende achtergronden, vertellen op hun eigen manier wat de kerk voor hen betekent, wat er zo speciaal is aan hun kerk en hoe we in de toekomst met de kerken verder kunnen gaan.

3

Ik heb 12 uitspraken/visies/gedachten uitgezocht (voor elke maand één) die aanzetten tot nadenken en waar je met elkaar over kunt praten.

1. Samenkomen voor vreugde en verdriet. (Kees Iepema)
2. Plekken die een andere realiteit bieden dan het hedendaagse leven. (Sible de Blaauw)
3. De kerk verrijkt mijn leven. (Ad Vromans)
4. Kerk kan een rol spelen in een gesprek over een betere wereld. (Fokko Bosker)
5. De kerk als plek voor de zoektocht naar zingeving. (Eelke de Jong)
6. Samen naar hogere sferen reiken. (Sjoerd Bootsma)
7. De plek voor stilte en brood. (Anke Zeldenrust)
8. Het religieus verlangen blijft. (Sytze Ypma)
9. Open kerken zijn de kerken van de toekomst. (Gerrit Groeneveld)
10. Set yn op fernijing oars wurde tsjerken musea. (Hinne Wagenaar)
11. Waar ga je naar toe in onzekere tijden? (Serge Hollander)
12. Kerken moeten we absoluut behouden, maar vooral ook gebruiken. (Zahra Mousazadeh)

***NB. Wil je het boek bekijken?***

***Het ligt ter inzage op de boekenplank in de hal.***

**Sietske Ypenga**

## Eén ster...

Nu ik dit schrijf is het nog 2023. Het is nog het oude jaar, het jaar van verdere opwarming, van steeds fellere stormen, steeds hoger water, gruwelijke oorlogen en verdere polarisatie. Dit was het jaar van de politieke omwentelingen, die wel moesten, maar liever niet nog rechtser, nog onmenselijker dan het al was. Dit is een jaar dat ik graag achter me laat, maar we zitten



4

met de gebakken peren van wanhopige en opgehitste proteststemmen en welk kabinet gaat ons straks regeren. Dit zijn donkere tijden

Maar juist midden in de donkere winternacht werd toch een kind geboren en zie wat een beweging dat opgeleverd heeft. Hoe noemde de oude wilde Wilders dat ook al weer... o ja 'de linkse kerk'. Ik zeg liever 'de menselijke kerk' van de Mensenzoon van de God die altijd nabij is! Die nabij kwam in een kwetsbaar kindje, die nabij is in de Geest van Jezus waarin mensen barmhartig en ruimhartig anderen recht doen en uit liefde delen en vrede stichten, mens naar Gods hart zijn.

En daarom is er ondanks alles toch hoop en wordt het lichter, en wordt het lente en Pasen en staan mensen op, omdat we aange- raakt zijn door dat Licht voor de wereld waarin we in een ander een medemens herkennen, net zo goed een kind van God.

Mogen we elkaar in 2024 in dat licht begroeten en inspireren en dat licht voor de wereld ook op onze beurt uitstralen, met hoop en volharding: als een kaarsje brandend in de nacht, één ster...

**Ds. Wiske Beuker**

Een lied kan soms de somberste zorgen kleiner maken.

**HORATIUS**



Eén ster  
maakt de lucht minder dreigend

Eén kaars  
maakt de nacht minder duister

Eén hand  
maakt de weg minder eenzaam

Eén stem  
maakt de dag minder stil

Eén vonk  
kan een begin van nieuw vuur zijn

Eén noot  
het begin van een lied

Eén kind  
het begin van een toekomst

**op een goed nieuw jaar!**

## Roodborstjes op kerstkaarten

Hebt u ook kaarten gekregen voor de kerstdagen en/of oud en nieuwjaar?

En stond er dan soms ook een roodborstje op de gezellig besneeuwde wenskaarten? Waarom eigenlijk een roodborstje, dacht ik.

Waarom geen goudvink, uil, winterkoninkje, mees of een specht? Wel, die roodborstjes op de kaarten danken we aan de Engelse postbodes uit de Victoriaanse tijd. De postbodes moesten destijds

een rood uniform dragen, want die kleur hoorde bij het Engelse koningshuis en de Britse vlag. Daardoor leken ze op roodborsten en kregen al gauw de bijnaam van ‘Robins’ (roodborsten).

En al snel kwamen er toen ook kerstkaarten met roodborsten die aan de deur klopten om de post te bezorgen, net als de postbode. Tja en toen ging het verder.



**Er is een uitspraak: *We denken dat alles voorbij is, maar dan is er altijd een roodborstje dat begint te zingen.* PAUL CLAUDEL**

Bij mij kwam dit liedje naar boven. Kent u het? Het is een Nederlands kinderliedje, de tekst is van Jan Goeverneur (1809-1889). Als kind vond ik het een mooi lied.

*Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik...*

*Laat mij erin, laat mij erin.*

*'t Is hier te guur en te koud naar mijn zin.*

*Laat mij erin laat mij erin*

*'t Meisje deed open en gaf op haar schoot,*

*Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood.*

*Dat was het roodborstje wel naar de zin,*

*En vloog toen het bos weer in.*

# Wanneer is het Driekoningen?

Driekoningen valt altijd op 6 januari en markeert het officiële einde van kerstperiode, die loopt van 25 december tot en met 6 januari. Driekoningen staat ook bekend als Epifanie, Openbaring van de Heer of Dertiendag, dat laatste omdat de feestdag 13 dagen na Eerste Kerstdag valt. Het feest Epifanie, is terug te voeren tot het Egypte van de 2e eeuw n.Chr. Driekoningen is daarmee het oudste feest van het christendom dat geen joodse oorsprong heeft.

De Bijbelse oorsprong van Epifanie is het verhaal van de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan, en dit wordt in de orthodoxe kerk nog steeds herdacht.

In West-Europa veranderde het feest geleidelijk van karakter en ging het vooral draaien om de aanbidding van het kindje in de kribbe door de Drie Koningen of de Wijzen uit het Oosten.

7

## Drie wijzen

*Drie mannen wijzen ademloos naar boven,  
zij zien een ster van ongekende pracht,  
geluk dat zomaar in hun leven valt,  
zij doen een wens; de koning van hun dromen.*

*Het boek der schepping hebben zij gelezen,  
zij komen feilloos in Jeruzalem,  
het Woord verwijst hen daar naar Bethlehem,  
zij gaan op weg, de hemel lacht hen tegen.*

*Zij buigen diep wanneer zij Jezus vinden,  
nederig leggen zij hun schatten neer,  
hun droom kwam uit, hij is de nieuwe Heer,  
O hemellichaam, grasbaar in ons midden.*

*Heer Jezus, gij zijt onze nieuwe Koning,  
de schepping wijst u allerwegen aan,  
het Woord vertelt ons wat wij niet verstaan,  
O Zoon van God, Gij wilt bij mensen wonen.*

**HANS BOUMA**



# Huiskamerbijeenkomsten februari 2024

8

Als we weer wat bekomen zijn van de feestdagen en de ergste kou wat uit de lucht is, is het tijd om als gemeente ook in onze huiskamers bij elkaar te komen. Het gespreksonderwerp van de huiskamerbijeenkomsten is de ‘zaligsprekingen’. Jezus sprak deze woorden uit aan het begin van zijn leven als rondtrekkende rabbi, in dienst van Zijn hemelse Vader. Jezus noemt in zijn rede heel wat mensen ‘gelukkig’, ook mensen die het moeilijk hebben. Wat doen Jezus’ woorden met ons in deze tijd en wat kunnen we er nu nog mee?

Daarover gaan we in gesprek in februari. Hieronder ziet u een aantal dagdelen die ik voorstel, dan kunt u er alvast rekening mee houden en in de 2e helft van januari komen er lijsten in de hal te liggen waarop u kunt intekenen en ook kunt aangeven of u een keer gastheer/vrouw wilt zijn. Wilt u meerdere dagdelen aangeven, dan kan ik de dagdelen eruit kiezen waarop de meeste mensen kunnen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de lijst in kerk in te vullen, maar wel graag komen, geef dan de dagen van uw voorkeur aan mij door via de mail [wbeuker@ziggo.nl](mailto:wbeuker@ziggo.nl) of telefonisch via 06 53378818. Ik zie uit naar mooie huiskamerbijeenkomsten waar wij hopelijk heel gelukkig van worden. U bent van harte uitgenodigd.

**Ds. Wiske Beuker**

## Data huiskamerbijeenkomsten

	ochtend 9.30-11.30 uur	middag 14.30-16.30	avond 19.30-21.30
dinsdag	6 febr	6 febr	-
woensdag	7 febr	7 febr	7 febr
donderdag	8 febr	8 febr	8 febr
vrijdag	9 febr	-	-
dinsdag	13 febr	13 febr	-
woensdag	14 febr	14 febr	-
donderdag	15 febr	15 febr	15 febr
vrijdag	16 febr	-	-



# Mijn lievelingslied

MIEN SIETSEMA

Ik voel de winden Gods vandaag:  
vandaag hijs ik het zeil.  
Gehavend is 't zwaar van schuim,  
maar 'k hijs en hoop op heil!  
Want Christus zelf, als stille gast  
reist in mijn scheepje mee.  
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan  
op wilde, hoge zee!

9

De tranen die ik heb geweend,  
zijn door Gods wind gedroogd.  
Ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.  
Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit:  
Ik voel de winden Gods vandaag  
en zeil de haven uit!

O, laat mij nooit vergeten, Heer,  
hoe Gij uw liefde toont.  
Doe mij bedenken, hoe U wreed  
met doornen werd gekroond.  
En, wijze Loods, als ik het waag  
en weer de zeilen hijs,  
Nu 'k voel de winden Gods vandaag.  
Leid Gij mij op mijn reis!

Het is echt een lied van de zee kant...  
Ik voel de wind en de getijden van de zee dagelijks.  
Bijna mijn hele leven heb ik vlak bij zee gewoond met het zicht  
op eb en vloed voor mijn deur. De wind is te horen en soms zelfs  
te voelen. En de zeelucht is iets wat mij verwelkomt als ik weer  
thuis kom na een vakantie.  
Bij Sneek voel ik al dat de atmosfeer anders wordt. Het wordt  
koeler. Frisser. Dan ben ik weer bijna thuis.

**Mien Sietsema**

# Mijn lievelingslied

EPIE DAM, DE BEKENDE FRIESE DICHTER EN SCHRIJVER, MAAKTE EEN NIEUWE BEWERKING VAN DIT DOPERSE LIED OP DEZELFDE WIJZE:

## **Nieuwe winden, oude liefde**

*Tot hier heeft ons de tijd gebracht uit eeuwen lang hiervoor.  
De adem van het voorgeslacht drong tot de muren door.  
Zij zongen van de winden Gods en alles wat hen dreef -  
de tijd wrikt oude banden los, maar oude liefde bleef.*

10

*Al jaagt een nieuwe beeldenstorm en woedt de harde munt,  
nog zoeken wij een levensvorm die mensen recht vergunt.  
Hier hijsen wij het hoge zeil van gul en goedgezinde,  
en staan wij voor een levensstijl die zegenend verbindt.*

*Al heeft de tijd ons uitgedund en zijn wij niet intel,  
wij kennen nog het middelpunt van roeping en appél.  
Hier wordt het levend woord herhaald, een oude erfenis,  
die eeuwenlang werd doorvertaald naar zijn betekenis.*

## **Uw lievelingslied ook een keer in deze rubriek?**

*Stuur uw bijdrage dan naar het redactieadres [redactiedgharlingen@gmail.com](mailto:redactiedgharlingen@gmail.com). Mochten er meer inzendingen binnen komen, dan worden ze op volgorde van binnenkomst geplaatst. In principe zullen we u laten weten wanneer u aan de beurt bent maar u mag ook altijd even vragen.*

*Als God ademt over de taal, komen alle woorden tot hun recht.*

**RENINCA**

# Geschiedenis, deel 1

Henk de Haan stuurde ons deze beide artikeltjes. Ze komen uit een folder die hij in juni 1994 gemaakt heeft. Volgende keer deel 2 over de verschillende doopsgezinde richtingen en de vermaningen in Harlingen.

## Wat "geloven doopsgezinden"?

**D**oopsgezinden hebben geen algemeen geldende geloofsbelijdenis.

Ieder zal persoonlijk de worsteling moeten aangaan om onder woorden te brengen wat God en Christus in haar of zijn leven betekent.

Op grond van die belijdenis kan men door de doop tot de gemeente toetreden. Geloven is dus niet een louter individuele zaak. Het geloof in Christus verbindt de mens met de gemeente die als "liefdesgemeenschap" de wereld in woord en daad een alternatief wil bieden voor alle verdeeldheid, angst, hopeloosheid en liefdeloosheid.

Wij, doopsgezinden kennen het algemeen priesterschap der gelovigen, waarbij vrouwen en mannen dezelfde rechten en mogelijkheden hebben, hoewel dat pas in 1911 heeft geleid tot een vrouwelijke voorganger (de eerste in Nederland).

Wij vinden, dat wij met onze opvattingen over de doop (alleen volwassen mensen, die daar zelf om vragen), ons afwijzen van geweld en onze gedachten over samen christen-zijn (geen hiërarchie, geen machtige synodes) een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het gesprek tussen de kerken.

Een bekende doperse spreuk vat "het geloof" zo samen:

Dopen, wat mondig is  
Spreken, dat bondig is  
Vrij in het christelijk geloven  
Daden gaan woorden te boven.

## Niet alléén die doop op belijdenis

Hun geloofsopvattingen waren sterk verbonden met hun getuigenis, dat Jezus Christus hun Heer en Meester was, dat Zijn woord gezegd had en het gedrag van enkeling en gemeente bepaalde.

Zij verwierpen de weelde, die in de oude kerk, maar al spoedig ook in reformatorische kerken, hoogtij vierde. Zij wezen de verbinding met en daarmee de afhankelijkheid van stads- of staatsregeringen af. Voor hen gold de eenvoud en de soberheid, zowel in hun particuliere leven als in dat hunner gemeenten. Trouwens daartoe dwongen hen de omstandigheden. Zij stonden bloot aan hevige vervolging; het aantal doopsgezinde martelaren was groot. Zij kwamen samen in particuliere huizen en schuren op afgelegen plaatsen en meestal bij nacht.

Het levensgedrag vonden zij heel duidelijk omschreven in wat men noemt „De Bergrede” van Jezus. Zo weigerden zij het zweren van een eed. Hun ja was ja, hun neen: neen; dat was voldoende. Hun houding was vrede-lievend zodat zij het dragen - laat staan gebruiken - van wapenen afwezen als in strijd met wat Jezus zijn discipelen had voorgehouden.

Sterk was hun geloof in de komst van het nieuwe Godsrijk met een daaraan voorafgaand einde van de oude, in zonde gevangen wereld. Juist dit geloof heeft sommige figuren, die zich bij hen aansloten, ertoe gedrongen uit ongeduld en tenslotte met geweld dit rijk -het duizend jarig rijk- te vestigen. Dit drama heeft zich in de jaren 1534 en 1535 te Münster afgespeeld. Maar behalve in deze stad werden deze opvattingen ook in ons eigen land verkondigd en versterkt. Deze groepen waren afgeweken van de weg van geweldloosheid.

De vele in de wereld machtige tegenstanders van de doperse opvattingen hebben -ten onrechte- deze gebeurtenissen aangegrepen om staats- en staatsregeringen te bewegen strenge maatregelen uit de vaardigen tegen de weerloze, eenvoudige doopsgezinden en toe te passen. Zij werden ook in boeken en pamfletten scherp aangevallen.

En weest daders des woords  
en niet alleen hoorders.

(Jacobus 1:22)

## Doopsgezinde gemeente Joure

OMDAT HENK STENVERS VERHINDERD IS IN FEBRUARI IS ZIJN LEZING VERPLAATST NAAR MAART. HIERVOOR IN DE PLAATS KOMT DE LEZING VAN COR TROMPETTER.

12

Activiteit in februari ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Doopsgezinde Kerk in Joure. Tijdens Vier-de-Zondag op zondagmiddag 25 februari geeft Cor Trompetter een lezing.

De Doopsgezinde Gemeente Joure maakt van 2024 een feestelijk jaar, want het kerkgebouw is dan 200 jaar oud. Het wordt een jaar met elke maand wel een bijzondere activiteit, waar niet alleen belangstellenden van onze gemeente, maar ook anderen bij betrokken kunnen worden. Op zondagmiddag 25 februari is iedereen die belangstelling heeft voor de lezing van harte welkom.

Zondagmiddag 25 februari om 17.00 uur geeft Cor Trompetter een lezing over zijn boek "Doopsgezinden in Friesland". Cor Trompetter is historicus en schetst in dit boek het ontstaan van de doopsgezinde beweging in Friesland, met als centrale figuur de ex-Rooms-Katholieke geestelijke Menno Simons.

Hoe kon een minderheid als de doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw toch zo'n belangrijk stempel drukken op ons geestelijk erfgoed? Doopsgezinden stonden in politieke zin aan de kant, werden vervolgd en toch speelden ze een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied. Verdrinking, onthoofding, opanging en verbranding viel een doopsgezinde ten deel vanwege afwijkende standpunten en leer. Ook Menno Simons kwam al snel bij de vervolgers in het vizier en vluchtte daarom weg uit Friesland. Simons is nooit de onbetwiste leider van de doperse beweging ge-



weest. Voortdurend was er strijd binnen die beweging. Verharding van standpunten en daarop volgende scheuringen waren het resultaat. Aan het einde van Menno's leven waren de conflicten zo hevig geworden, dat de doopsgezinde beweging in de Nederlanden feitelijk in verschillende groepen uiteen was gevallen. Ook in Friesland, bij botsingen tussen de 'harde Friezen' en de 'nog hardere Friezen'. De onderlinge verdeeldheid onder doopsgezinden was niet zelden een veel groter gevaar dan welke tegenstander van buiten dan ook. Cor Trompetter zal ons vertellen over de politiek-sociale ontwikkeling van deze stroming in de latere eeuwen.

13

Na afloop van de lezing is het mogelijk om boerenkool te blijven eten, dat door gemeenteleden is klaargemaakt.

Wil je blijven eten? Geef dit door via het aanmeldingsformulier\* op de website [www.doopsgezindjoure.nl/jubileum](http://www.doopsgezindjoure.nl/jubileum).

\*Allergie of dieet kan hier worden doorgegeven.

**Lezing Cor Trompetter, 25 februari om 17.00 uur**

**Doopsgezinde Kerk, Midstraat 70, Joure.**

**Toegang is gratis.**

## **Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel**

### *Er is niets nieuws onder de zon*

Het bijbelboek Prediker geeft lessen in levenskunst. Een van de bekendste uitspraken is: 'Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid'. Dat betekent: alles is zinloos.

'Er is niets nieuws onder de zon' betekent: Het is altijd hetzelfde liedje, alles komt op hetzelfde neer. Of: alles herhaalt zich.

Alle dagen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.

Prediker 1: 8, 9



# Valentijnsdag, dag van de vriendschap

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2024

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten.

14 februari gold vroeger als de dag waarop in de derde eeuw twee heiligen met dezelfde naam Valentinus om hun geloof gedood waren en daarom op deze dag vereerd werden. De een was priester in Rome, de ander bisschop van Terni. Niet uitgesloten is dat het toch een en dezelfde heilige betreft. In hun levensloop - voor zover die bekend is - valt geen enkel aanknopingspunt te vinden met de moderne gebruiken van Valentijnsdag, zoals het geven van cadeautjes, bloemen of kaarten aan geliefden en/of vrienden.

14

Tot aan de hervorming van de heiligenkalender van de rooms-katholieke kerk in 1969 kon op 14 februari Sint Valentijn vereerd worden. Daarna is Valentijn als heilige van de kalender afgevoerd. Rond het midden van de twintigste eeuw, waarschijnlijk vanuit de bloemenbranche, is de “oude legende van broeder Valentijn” bedacht. Deze verschijnt nog regelmatig in allerlei variaties in krantenberichten. Zo zou Valentijn in ‘de middeleeuwen’ monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die hem bezochten, schonk hij geluksbloemen, die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin.

Eind jaren veertig ging het in Nederland goed met de export van bloemen, maar stagneerde de binnenlandse vraag. Vanuit de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij is in 1949 voorgesteld om ook in Nederland Valentijnsdag of ‘bloemendag’ in te voeren. Om bekendheid te geven aan de nieuwe feestdag reikte de vereniging, omgeven met de nodige publiciteit, aan mensen die zich voor hun omgeving, vaak zonder op te vallen, verdienstelijk hadden gemaakt een ‘Nationaal Valentijnhuldeblijk’ uit, in de vorm van een bloemenmand of een taart. Later werd in Nederland Valentijnsdag meer een ‘Dag der Vriendschap’, een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering.

## Weerspreuken:

“Is het bos met Sint Valentijn in het wit gehuld,  
dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld.”

“Zonneschijn op Sint Valentijn, geeft goede wijn.”

# Steek de doopsgezinden in Oekraïne een kaart onder de riem!

In de eerste maanden van dit jaar zal Henk Stenvers Oekraïne bezoeken vanuit Mennonite World Conference. Naar aanleiding van de Youth Assembly in 2019 in Dopersduin hebben wij, als Menno's Global Village, ook contact gehouden met een aantal doopsgezinden in Oekraïne. Ook in het afgelopen jaar hebben we regelmatig updates ontvangen over de nare situatie bij hen.

We kunnen natuurlijk ter plekke niet zoveel doen, maar nu de kans zich voordoet dat er een delegatie vanuit MWC naartoe gaat, willen we daar gebruik van maken! We willen een stapel kaarten meegeven met een wens, een gedachte of een klein sprankje hoop. Om te laten weten dat we aan ze denken in deze moeilijke tijden. *We willen zoveel mogelijk kaarten meegeven, dus we hebben jullie hulp nodig! Schrijf een kaart met een tekstje in het Engels er op en stuur deze voor 9 februari naar Dopersduin. Dan zullen wij ervoor zorgen dat de kaarten mee gaan naar Oekraïne!*

**Dopersduin t.a.v. Marijne Stenvers**  
**Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl**

## Vrijwilligers gezocht

### SCHUIKERKJE PINGJUM

Afgelopen zomer hebben we in het Schuilkerkje in Pingjum weer veel bezoekers mogen ontvangen! Er komen mensen die op zoek zijn naar hun roots en mensen die nog niets weten van doopsgezinden, Menno Simons of schuilerkerken, dit leidt tot leuke gesprekken. Dat dit alles kan, staat en valt met de vrijwilligers. Voor de zomermaanden, tijdens Tsjerkepaad in juli en augustus, is het fijn als er gastvrouwen en -heren zijn. Koffie of thee verzorgen, de film aanzetten of wat meer vertellen, soms ook in het Engels of Duits. In aanloop naar de zomer zal er een vrijwilligersbijeenkomst zijn om te delen en elkaar te inspireren.

*Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden en mee te helpen? Neem dan contact met ons op: [doopsgezindemonumenten@gmail.com](mailto:doopsgezindemonumenten@gmail.com).*

**Flora Visser**



# Schrikkeljaar

2024 is een schrikkeljaar, dat betekent dat februari 29 dagen heeft in plaats van 28. De kans dat je geboren wordt op een schrikkeldag is 1 op 1.461. Maar toch zijn er ieder jaar toch zo'n 11.000 Nederlanders op 29 februari jarig. De verjaardag van een 'schrikkelkind' wordt op 28 februari of op 1 maart gevierd, maar de meeste mensen vieren hun verjaardag op de laatste dag van februari. Ook blijkt dat op de 29e februari iets minder kinderen geboren worden dan op andere dagen in februari.

16

Mijn moeder zei regelmatig het volgende rijmpje:  
*Dertig dagen heeft november, april, juni en september.  
De anderen hebben er dertig-en-één, behalve februari alleen,  
die heeft er 4 maal 7 en in het schrikkeljaar nog één daarneven.*

## Gespreksgroep Op Donderdag

**OP 18 JANUARI VAN 14.00 - 16.00 UUR**

De gespreksgroep komt op de derde donderdag van de maand bij elkaar.

St. Michaël, de drakendoder, is de beschermheilige van de stad Harlingen. Hij wordt ook de bestrijder van onheil genoemd en zijn beeltenis is op het stadhuis te vinden. De naam van St. Michaël is onder meer verbonden aan de Rooms Katholieke parochie, die haar monumentale kerk heeft aan de Zuiderhaven, en aan de Rooms Katholieke basisschool. Ook in het straatbeeld van Harlingen komt St. Michaël nog opvallend voor. Niet alleen is de gevel van het stadhuis aan de Noorderhaven bekroond met een verguld beeld van de beschermheilige. Ook aan de andere kant van het stadhuis is aan de Raadhuistoren St. Michaël in een 17e eeuwse gevelsteen uitgebeeld.

Maar we praten niet alleen over St. Michaël, maar over draken in het algemeen. Welke betekenissen hebben deze beesten? Bestaan ze echt? En hoe kijken ze in China naar draken, daar leven ze nu in het jaar van de draak!  
Interesse? U bent welkom.

# Agenda

Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie

## januari

- 18 januari, 14.00 - 16.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag  
25 januari, 19.30 uur Kroegpraat, thema "wat is jouw passie"  
meer informatie onderaan deze pagina

## Februari

- 8 februari, 14.00 uur Crea café  
14 februari 20.00 uur Kerkenraadsvergadering  
15 februari 14.00 - 16.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag  
25 februari, 17.00 uur Lezing Cor Trompetter, DG Joure  
meer informatie op pag. 12

17

## Vooraankondiging

- 2 juni Buitendag Fredeshiem

## Collectes/Bloemen

<b>Datum</b>	<b>Collecte</b>	<b>Bloemen</b>
26 november	€ 84,30	allemaal een roos (herdenkingdienst)
03 december	€ 53,50	br. H .v. d. Schaaf
10 december	€ 72,20	zr. A. Bruin
17 december	€ 68,85	br. M. Koning
24 december	€ 95,30 (zing in)	br. G. Beuker
25 december	€ 54,55	geen bloemen

## Kroegpraat, 25 januari 19.30 uur, 'Wat is jouw passie'

Op 25 januari is er onder de naam Kroegpraat voor de tweede keer een bijeenkomst voor middenleeftijders zo tussen de 20 en 60 jaar. Een aantal mensen uit deze doelgroep vertellen over hun passie. Daarna zijn er rondetafelgesprekken over dit onderwerp: 'wat is jouw passie?' Opgave is niet nodig.

**Café de Piip, Rjochthússtrjitte 11, Rinsumageesst.**

**Voor meer Informatie kunt u bellen met 06 2454 6498**

# Groepen/Kringen

- Zusterkring, Nellie Beuker
- Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
- Zondagsschool, Hilde de Jong
- Kiezeltjes, Janneke Durksz
- Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
- Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer
- Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

18

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

## Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen  
Website: [www.doopsgezindharlingen.nl](http://www.doopsgezindharlingen.nl)

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen  
Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

### **Verandering:**

*Wees nooit bang om te proberen,  
zelfs al gaan er dingen mis.  
Niets doen is garanderen,  
dat alles blijft zoals het is.*

# Inhoud

Adressen en Diaconie.....	2
Van de redactie.....	3
Woord van Wiske.....	4, 5
Roodborstjes.....	6
Driekoningen.....	7
Huiskamerbijeenkomsten.....	8
Mijn lievelingslied.....	9, 10
Geschiedenis, deel 1.....	11
Doopsgezinde gemeente Joure.....	12, 13
Spreekwoorden en uitdrukkingen.....	13
Valentijn.....	14
Kaarten actie voor doopsgezinden in Oekraïne.....	15
Vrijwilligers gezocht, Pingjum.....	15
Schrikkeljaar.....	16
Gespreksgroep Op Donderdag.....	16
Agenda.....	17
Collectes/Bloemen.....	17
Kroegpraat.....	17
Groepen/Kringen.....	18
Colofon.....	18
Inhoud.....	19
Preekdiensten.....	20

*Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.*

**SALVADOR DALI**

# Preekdiensten van 14 januari t/m 10 maart

14 januari  
11.00 uur

**Oecumenische viering in de Michaëlkerk**  
De voorgangers zijn Pastor M. Conijn,  
ds T.G. van der Linden, ds D. de Jong en  
da W.I. Beuker. Met medewerking van  
het zangkoor Orpheon. Georganiseerd door WvK

21 januari  
9.30 uur

**zr. T. Bergsma**, World Fellowship Day  
Extra collecte t.b.v. Mennonite World Conference, **Start Zondagsschool**  
organist G.J. Elsinga

28 januari  
9.30 uur

**ds. W.I. Beuker**  
organist B. Dijkstra

4 februari  
9.30 uur

**br. G. Born**  
organist S. Akkerman

11 februari  
9.30 uur

**zr. J. Brouwer**  
Extra collecte t.b.v. St. voor Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit  
organist G.J. Elsinga

18 februari  
9.30 uur

**ds. W.I. Beuker**  
organist L. Ammerlaan

25 februari  
9.30 uur

**zr. A. Bruin**  
organist G.J. Elsinga

3 maart  
9.30 uur

**Jongerenkring**  
organist B. Dijkstra

10 maart  
9.30 uur

**ds. W.I. Beuker**  
organist G.J. Elsinga  
Dag van De vreugde van de wet

## Inleveren kopij

Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale kunt u als  
worddocument per e-mail of per post aanleveren.

Het maartnummer verschijnt in week 9 van 2024.

Kopij inleveren voor **woensdag 21 februari 2024**.

E-mail: [redactiedgharlingen@gmail.com](mailto:redactiedgharlingen@gmail.com).

De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderszins te wijzigen.