

De Nieuwe Pastorale



**Kerkblad van de
Doopsgezinde Gemeente in Harlingen**

maart 2024

Adressen

Predikante: **ds. W.I. Beuker** Tel: 0517 532 186
(Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur)
E-mail: wbeuker@ziggo.nl

Voorzitter: **br. J. Stelwagen** Tel: 06 2062 9561
Marnehiem 76, 8862 RD Harlingen
E-mail: jansjouk1@home.nl

Secretaris: **zr. H. de Jong-Velsma** Tel: 06 3811 7362
Harlingerstraatweg 36, 8872 NB Midlum
E-mail:
Kerk zaken: secretarisdgharlingen@outlook.com
Privé: hildevelsma@outlook.com

Redactie Nieuwe Pastorale:
Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Bezorging Nieuwe Pastorale:
br. G. Beuker Tel: 0517 419 589
E-mail: n.g.kooi@hetnet.nl

Diaconie

Onderstaand de namen en telefoonnummers van de diaconessen.

Voorzitter:
Mien Sietsema-Alkema, 0517 416 920

Secretariaat:
Heleen Smeding-Zeelen, 0517 430 349

Diaconessen:
Lineke Ammerlaan-Ruinen, 0517 851 380
Ineke Beuker, 0517 417 193
Hilde de Jong-Velsma, 06 3811 7362

Van de redactie

Seizoenen

*En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij
en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij
en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen
of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo
Laat het over je heen komen
alles komt uit Zijn hand.*

TOON HERMANS

Niet alleen de natuur kent de seizoenen, ook in ons leven komen seizoenen voor.

Seizoenen met donker, pijn, verdriet, eenzaamheid... en dan komt toch ook weer het nieuwe licht. De eeuwige cyclus van de seizoenen... lente, zomer, herfst en winter.

Volgens W.J. Ouweneel: De natuur is geen gebruiksvoorwerp, zij vormt de omvattende, bezielende werkelijkheid waarin de mens leeft.

Sietske Ypenga

Opmerking

*Negatieve woorden over iedereen en van alles,
gaan uiteindelijk - als ze niet gestopt worden -
over in daden en radicale oplossingen.*

In lief en leed, door dik en dun, op naar Pasen



4

In februari kwamen we bij elkaar in een aantal huiskamerbijeenkomsten. We kennen elkaar al zo lang, maar in onverwachte samenstellingen en rondom een tekst, - dit jaar de 'Zaligsprekingen' toen en nu' - kom je elkaar steeds nader. De 'Zaligsprekingen' vormen het begin van wat wij nu de 'Bergrede' noemen. 'De Zaligsprekingen' zijn een soort intentieverklaring of reclamefolder die voorafgaat aan de leer die Jezus daarna uit de doeken doet. In de "zaligsprekingen" prijst Jezus verschillende groepen mensen gelukkig: rechtvaardigen en weldoeners, treurende, zachtmoedigen, barmhartigen en vredestichters, en zij die vervolgd worden, omdat ze Jezus volgen. Het zijn misschien wel juist de mensen die in het begin van de Jezus-beweging, maar zeker ook in onze maatschappij ondersneeuwen. In onze maatschappij loont het eerder om haantje de voorste te zijn, de brutalen hebben immers de halve wereld, en alleen de hardste schreeuwers lijken gehoord te worden. We lazen een anti-Bergrede, die onze actualiteit aardig weergaf. Toch noemt Jezus juist die ondergesneeuwen gelukkig en belooft ze wat bij hun past: de treurende zullen getroost worden, en zij die zuiver van hart zijn zullen God zien.

Mooi, maar wanneer dan?!? Hier al of hierna? Jezus' uitspraken leveren veel vragen op, toen al, en nog steeds, ook in onze huiskamerbijeenkomsten. Zijn 'Zaligsprekingen' hebben gedaan wat ze moesten doen: ze maken nieuwsgierig naar wat zijn leer dan is. Hoe worden die treurende getroost, hoe kunnen zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid verzadigd worden, hoe zullen de barmhartigen barmhartigheid ondervinden en de vredestichters kinderen van God genoemd worden? Wel, door de woorden van Jezus te horen en ook te doen, door te leven naar de woorden die Jezus in de rest van zijn rede ontvouwt. Woorden die geen tittel of iota aan de 10 woorden van God veranderen, maar die terugkeren naar de essentie ervan: de liefde tot God en de naaste als jezelf. En dan zul je hier en nu al heel veel goeds ontmoeten en jezelf gelukkig prijzen, waar meer dan het gewone gedaan wordt, waar liefde gedaan wordt.

Zelfs ook in tijden van lijden, van oorlog en geweld en verdeeldheid en onzekerheid. Maar kunnen wij dat, durven wij Jezus te volgen in lief en leed, door dik en dun?

Durven ook wij, net als Hij, het leed niet uit de weg te gaan, maar op te staan tegen de machten van dood en verderf? En kunnen en willen en durven we Jezus dan nog te volgen? Het kan als je eenvoudig begint, begin dichtbij jezelf en bij God, begin te bidden en vandaar uit te werken, dat werkt, probeer maar met het prachtige gebed van Franciscus van Assisi dat zo mooi aansluit bij de woorden van Jezus...

5

Heer, maak mij en instrument van uw vrede;

<i>waar haat heerst,</i>	<i>laat mij daar liefde zaaien</i>
<i>waar belediging is,</i>	<i>help mij vergiffenis te brengen</i>
<i>waar gezocht wordt,</i>	<i>laat mij daar uw wegen wijzen,</i>
<i>waar twijfel is,</i>	<i>laat mij vertrouwen zaaien</i>
<i>waar wanhoop heerst</i>	<i>help mij hoop te brengen</i>
<i>waar duisternis is,</i>	<i>laat mij uw licht doen stralen</i>
<i>waar verdriet is,</i>	<i>laat mij vreugde zaaien,</i>

O God, dat ik niet zoek

<i>getroost te worden,</i>	<i>maar om te troosten,</i>
<i>niet om zelf begrepen te worden,</i>	<i>maar om te begrijpen</i>
<i>niet om geliefd te zijn,</i>	<i>maar om lief te hebben</i>

want,

jezelf gevend zul je ontvangen

jezelf verliezend vind je vrede

vergevend vinden we vergeving

en stervend zullen we tot eeuwig leven geboren worden. Amen...

Jezus volgen kan, gewoon dichtbij beginnen, met elkaar. En met Gods hulp zal leed in liefde verzacht worden, haat en geweld in vrede veranderd worden, en mogen we ons gelukkig prijzen. Hoopt en bidt en werkt u ook mee, dan wordt zelfs de lijdenstijd een goede tijd!

Ds. Wiske Beuker

Van de Kerkenraad

In de dienst van 21 januari hebben we stilgestaan bij de wisseling van de wacht binnen de KR, waarbij Ellen reglementair als lid en voorzitter moest aftreden. Na het bedanken werd Jelna van harte welkom geheten, vervolgens sprak voorganger Trix Bergsma enkele passende woorden uit. Ondergetekende heeft het voorzitterschap overgenomen. Dat was ook al te lezen in ons eerste kerkblad dit jaar, zij het dat de contactgegevens nog zijn aangepast.

6 Ook in de nieuwe samenstelling gaat de KR met gepast optimisme het jaar 2024 tegemoet. We constateren met genoegen dat de huiskamerbijekomsten inmiddels een doorstart hebben gemaakt en inmiddels zijn afgerond. Ook een gespreksgroep heeft een doorstart gemaakt. Een en ander riep een herinnering op aan het feit dat nog niet lang geleden een gastpredikant onder de indruk was van de mededelingen die voor de dienst gedaan werden. Wat wij als vanzelfsprekend ervoeren gaf die voorganger juist het idee dat er nog heel wat activiteiten in onze Gemeente plaatsvonden terwijl grotere Gemeentes dan de onze al opgehouden waren te bestaan. Onze Gemeente kwam toen springlevend over, maar hebben we die veerkrachtigheid nog steeds?

De huidige KR is met haar aandachtspunten grotendeels bij het oude gebleven zoals de problematiek die het krimpen van kerkelijke gemeenschappen waaronder de onze met zich meebrengt. In dit licht is er in de afgelopen oktobermaand nog een goed gesprek gevoerd met een afvaardiging van de ADS, Ellen schreef daar in het novembern timer al over. Tips en vormen van Gemeenteondersteuning zijn natuurlijk meer dan welkom en er is ook ondersteuning mogelijk op het gebied van financiën nu de omvang van de betreffende commissie tot één persoon wordt teruggebracht. Een hart onder de riem: men was onder de indruk van het door de Gemeente gevoerde beleid. Kortom, hulde aan de beleidscommissie die alles heeft voorbereid. Wel zullen we onder ogen moeten zien dat we de komende tijd aan verschillende uitdagingen het hoofd moeten bieden en daarvoor hebben we als Gemeente wel enige veerkracht nodig.

Als het om toekomst gaat wordt vaak eerst aan de financiële situatie gedacht, maar het wordt nu al lastig om mensen te vinden voor het uitvoeren van alle wenselijke of zelfs noodzakelijke taken. Zo hebben we besloten om in de hoogzomer slechts één dienst in de twee weken aan te bieden toen het lastig werd om predikanten te vinden. Maar de uitdagingen worden steeds groter. Dat schets ik aan de hand van een iets breder beeld van actuele situaties die om oplossingen vragen. Zo is het ook lastig geworden om organisten te vinden en dat geldt tevens voor de bezetting van de kosters. Eén kosterspaar trok zich onlangs terug, bovendien dienden nu meer dan andere jaren kosters het verzoek in om in de zomerperiode april – september niet ingeroosterd te worden. Toch willen we graag elke week een dienst, zingen onder orgelbegeleiding om vervolgens gezamenlijk koffie te drinken, maar hoelang is dat nog onverkort haalbaar? Zonder volledig te willen zijn nog een ander aspect: ook leden van functionele groepen waar we als Gemeente niet zonder kunnen hebben vaak al een respectabele leeftijd bereikt en er staan nog geen wachtrijen klaar voor de opvolging.

Kortom: genoeg stof tot nadenken voor de komende tijd. In de ledenvergadering van november staat het belangrijke punt “beleid” op de agenda. Wellicht is het dan tijd om als Gemeente beslissingen te nemen voor een zo bevredigend mogelijke toekomst. Dat kunnen we uitstellen, maar als we niet door de praktijk ingehaald willen worden lijkt dat niet verstandig. De maand november ligt echter nog vrij ver in de toekomst. We zouden een deel van de voorjaarsledenvergadering kunnen gebruiken om zonder beslissingen te hoeven nemen en daarmee vrij van druk open van gedachten te wisselen over verschillende scenario’s voor de toekomst als voorbereiding op de najaarsvergadering. Enkele van zulke mogelijkheden/opties zullen we t.z.t. ook aanreiken.

Jan Stelwagen

Middenleeftijders

OP ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023, WAS ER WEDEROM EEN DAG GEORGANISEERD VOOR DE MIDDENLEEF TIJDE RS. EEN GROEPJE ENTHOUSTASTELINGEN HAD DIT KEER DE ORGANISATIE OP ZICH GENOMEN EN WEDEROM EEN MOOI PROGRAMMA IN ELKAAR GEZET.

We hadden voor deze dag onderdak kunnen vinden bij de Doopsgezinde gemeente Drachten. Een zeer fijne locatie!

8 Nadat alle deelnemers waren binnengedruppeld, werd er eerst een kennismakingsronde gedaan. Aan de hand van keuzes over eten leerden we elkaar beter kennen. Friet of patat? Suikerbrood of eierbal? Kroket of frikadel? Het gaf veel hilariteit en het werd zo duidelijk dat het de hele dag over eten en bewustwording rond eten zou gaan.

Nadat iedereen elkaar beter had leren kennen, kwam Menno de Vries ons wat vertellen over Menno's bôle. Van het graan dat hij vanuit Ohio toegestuurd gekregen had tot de samenwerking met de plaatselijke molenaar om van het oergaan weer brood te maken. Een mooi en boeiend verhaal.

Helaas konden we het brood niet proeven. Er was op dat moment net een partij graan afgekeurd, waardoor er weer gewacht moest worden op nieuw graan om te kunnen bakken.

Vervolgens trakteerde Jehannes Regnerus ons op mooie verhalen uit de Jiddische traditie.

's Middag was er een activiteit, waarbij we aan de hand van bijbelteksten over eten in gesprek gingen met elkaar. En kon er een wandelspeurtocht door Drachten worden gemaakt. Tijdens het wandelen was het goed speuren naar aanwijzingen waar we naar toe moesten en was het diep nadenken over de vragen die vaak weer met eten en eetgewoonten te maken hadden. Na al het wandelen was het tijd voor warme thee, koffie, chocolademelk of iets anders. En bij de piano werd er gezellig samen gezongen.

De kinderen hadden zo hun eigen drukte. Op deze regenachtige zaterdag kwam Sinterklaas Drachten met een bezoekje vereren.

Eerst werden er heerlijke pepernoten gebakken en 's middags gingen de kinderen naar de Sinterklaasintocht. Na een nat geregende Sinterklaas te hebben begroet werd er binnen door de kinderen gekookt. Ze hebben verrukkelijke wraps gemaakt.

Uiteraard ontbreekt op een dag over eten, het eten zelf niet. Restaurant Sûnenz had een heerlijke, gezonde lunch voor ons verzorgd. En na alle activiteiten hebben we de dag afgesloten met een potluck.

We hebben genoten van de dag.

9

*'Voeden wat mondig is,
bereiden wat bondig is;
eten is God loven,
koken gaat afhaal te boven.*

TEKST VAN HET WANDBORD OP DE FLYER

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

Alles is vergeten en vergeven

Deze woorden komen niet letterlijk zo uit de bijbel, maar ze zijn wel gebaseerd op de boodschap van vergeving en verzoening zoals die overal in de bijbel verkondigd wordt:

Het gaat om totale, algehele vergeving (niet een paar dingen) en er is niemand die er nog op terug komt (alsof niemand het nog weet). Want alles is vergeven en vergeten.

Deze woorden hebben altijd een toon van blijdschap en opluchting

*Het Woord des Heren luidt:
Ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en hun zonden niet meer gedenken.*

JEREMIA 31: 34

Mijn lievelingslied

HAIJE VAN DER SCHAAF

Fan it begjin ôf oan hâld ik fan de lieten fan Leonard Cohen, mar ek fan de lieten fan Nick Cave, Bob Dylan en noch maar. Billy Fay fyn ik ek bysûnder, fan him haw ik in liet útsocht.

“The never ending happening”; in liet oer it libben: wûndermoai.

10

The never ending happening
Of what's to be and was has been
Juist te be a part of it
Is astonishing to me

The never ending happening
Of waves crashing against the cliffs
The falling seed the wind carries
The never ending happening

Souls arriving constantly
From the shores of eternity
Birds and bees and butterflies
Parade before my eyes

The never ending happening
Of the four winds changing direction
Night fall stars, sun rise again
Birdsong before the day begins

For some it's like tight-rope walking
Blind-folded and shaking
On either side and pain
For some it is tight-rope walking

The never ending happening
Of war ever more and sore famine
Yearning for the day to be
When God will roll his stone away

The never ending happening
Of wat's to be and what has been
Just to be a part of it
Is asthoning to me

Koartsein: Wat der is en wat der west hat en dêr diel fan út te meitsjen, fernuveret mij altijd wer!

Heeft u ook een lievelingslied?

Stuur het dan naar de redactie, redactiedgharlingen@gmail.com. Of geef het door aan Sietske of Jelna. Mochten er meer inzendingen binnen komen, dan worden ze op volgorde van binnenkomst geplaatst. In principe zullen we u laten weten wanneer u aan de beurt bent maar u mag ook altijd even vragen.

11

Beste Zusters en Broeders

De zusterkring bestaat nog wel alleen gaan we in een andere vorm verder. En dat komt ook omdat het bestuur nog maar bestaat uit twee personen. Helaas is er weinig animo voor een geheel nieuw bestuur.

We overleggen met de zusters wat ze graag willen en we proberen er toch nog een fijne middag van te maken.

Ook sprekers uitnodigen gaat niet en nu komen wij bij elkaar voor speciale gelegenheden. Zoals de Paasmiddag op 19 maart, die verzorgd wordt door Ds. Wiske Beuker.

Ook deze middag hopen we vele zusters te kunnen begroeten en maken we er weer een mooie middag van.

Namens het bestuur,
de zusters Anneke Rinsma en Nellie Beuker

**Paasmiddag zusterkring:
Dinsdag 19 maart van 14.30 tot 16.30 uur**

Meespeeltheater in Sneek

OP 11 FEBRUARI WAS ER OP ZONDAG IN DE DOOPSGEZINDE KERK IN SNEEK EEN MEESPEELTHEATER. IK HOU VAN TONEELSPIELLEN DUS IK DACHT, IK GA ER NAARTOE. EN HET WAS HEEL ANDERS DAN IK HAD VERWACHT!

Ik dacht: het waren allemaal kinderen met kleine rollen en een paar mensen die het allemaal al wisten. Maar nee! Alle rollen werden gespeeld door kinderen die nog helemaal niks wisten!

12

Ik speelde ook mee en natuurlijk was ik de bad guy in het verhaal over ridder Ludo. Ridder Ludo moest zijn zusje redden want die was heel erg ziek. En daar was de witte vrouw! Die gaf hem een brief dat hij niet mocht eten of drinken tijdens zijn reis.

Natuurlijk was ik (vadertje Vorst) daar om hem te hypnotiseren en hem bijna te laten eten. Maar gelukkig was daar de witte vrouw en die hielp hem en toen werd ik verjaagd.



Daarna moest ridder Ludo nog langs de huilende rivier en die wilde hem verdrinken, maar gelukkig gebeurde dat ook niet. En toen was het zusje toch uiteindelijk gered. Heel erg leuk dit, ik hoop dat er nog een keer een meespeeltheater komt.

Groetjes Auke

Geschiedenis, deel 2

Deze keer het tweede deel van de artikeltjes die Henk de Haan ons stuurde. Ze komen uit een folder die hij in juni 1994 gemaakt heeft over de verschillende doopsgezinde richtingen en de vermaningen in Harlingen.

Doopsgezinden in Harlingen

Rond 1630 kunnen we o.a. de volgende doopsgezinde richtingen onderscheiden:

- de Hoogduitse gemeente aan de Zoutsloot-Droogstraat, samenkomend in de Blauwe Schuur gekocht op 27 december 1614.
- de Vlamingen, die bijeen kwamen in het zogenaamde Kleine Vermaanhuis aan de Lanen.
- de Verenigde Waterlandse gemeente (Waterlanders en Jonge Friezen) die hun godsdienst-oefeningen in een pakhuis aan het Noordijs hielden en in 1632 verhuisden naar een nieuw vermaningshuis, "de Keet" genaamd, gelegen in de Roepersteeg (een schuilkerk die ook nu nog duidelijk herkenbaar is).

De Blauwe Schuur werd in 1643 vergroot toen de "Duytse en Flaemsche gemeente" zich verenigden. In 1672 sloten de Verenigde Waterlanders zich bij hen aan.

Toen ontstond de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Harlingen.



Diaconie-
woningen

Vermaning a/d Zoutsloot
± 1850

13 april 1857 vond de laatste dienst plaats in deze kerk.

19 september 1858 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen, dat nu te groot voor de gemeente is en in zeer slechte staat verkeert.

In overleg met de Hein Buisman Stichting worden thans plannen gemaakt om een deel van de bestaande panden te restaureren. We hopen dan te kunnen blijven op de plaats waar doopsgezinden nu al bijna 400 jaar bijeenkomen.



Voorstelling over het leven van Etty Hillesum

ZONDAG 17 MAART OM 15.00 UUR PRESENTEERT VOCALGROEP CHORAL MET 'ETTY' EEN VOORSTELLING OVER HET LEVEN VAN ETTY HILLESUM, EEN JOODSE VROUW DIE VELEN GEÏNSPIREERD HEEFT MET DE DOOR HAAR NAGELATEN DAGBOEKEN EN BRIEVEN. HAAR LEVEN WORDT GEKLEURD DOOR HAAR ONSTUIMIGE EN SOMS GRILLIGE KARAKTER, HAAR JOODSE AFKOMST EN DE TWEDE WERELDOORLOG. ETTY BESCHRIJFT IN HAAR WERK EEN GROTE PERSOONLIJKE INNERLIJKE ONTWIKKELING. ZE ZOEKT NAAR LIEFDE, NAAR VERBINDING MET ZICHZELF EN ANDEREN, DE DINGEN ACHTER DE DINGEN, NAAR GOD.

14

Etty wordt op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar gymnasium opleiding rechten studeren in Amsterdam. In februari 1941 besluit ze om in therapie te gaan bij de uit Duitsland afkomstige psychiater Julius Spier. Ze wordt zijn cliënt, secretaresse, leerling en vriendin. In de groep rondom Julius Spier ervaart Etty een atmosfeer van literatuur, muziek en spiritualiteit met aandacht voor de grote vraagstukken van het leven. Geleidelijk komt ze meer in balans en kan ze het turbulente leven in en om haar heen beter hanteren. In juli 1942 accepteert ze een baantje als typiste bij de Joodse Raad, maar ze houdt het werk slechts een paar weken vol en meldt zich vervolgens in het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale verzorging van 'doortrekkenden'. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz. Haar dagboeken tonen een levenskunstenaar die, onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds meer in staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeuken op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en vanuit jezelf de dingen te verbeteren.

In 2022 heeft Judith Koolmeier een bijzonder boek van het leven van Etty Hillesum geschreven. Het verhaal van haar leven is de indrukwekkende geschiedenis van een jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan haar idealen en zichzelf.

Zondag 17 maart, 15.00 uur, entree 10,00 euro
Doopsgezinde Kerk, Damwâld

Lezing Henk Stenvers: “Doopsgezinden Wereldwijd” in Joure

ACTIVITEIT IN MAART TER GELEGENHEID VAN HET 200-JARIG BESTAAN VAN DE DOOPSGEZINDE KERK MIDSTRAAT 70 IN JOURE.

Op zondagmiddag 24 maart 2024 om 17.00 uur verzorgt Henk Stenvers een lezing in de Doopsgezinde Kerk Joure. Henk Stenvers is sinds juli 2022 officieel voorzitter van Mennonite World Conference, de koepelorganisatie van alle doopsgezinde en verwante vredeskerken ter wereld. De toegang is gratis.

In zijn lezing gaat Henk Stenvers ons vertellen over de “Doopsgezinden Wereldwijd”.

15

Na afloop van de lezing kun je eventueel blijven voor een eenvoudige maaltijd. *Wil je blijven eten?* Geef dit door via het aanmeldingsformulier* op de website www.doopsgezindjoure.nl/jubileum.

**Zondag 24 maart, 17.00 uur,
Doopsgezinde Kerk, Midstraat 70, Joure**

**Allergie of dieet kan hier worden doorgegeven.*

Fragment: uit Jezus zoals ik hem kende

‘Hoe meer ik Jezus bestudeerde, hoe moeilijker het voor mij werd Hem te plaatsen’.

Zoals wanneer men een mens probeert te plaatsen in een hokje of vakje, dan blijkt dat er daarvoor geen hokje of vakje bestaat, dat iemand recht doet. Hoeveel te meer geldt dat niet voor Jezus? Om over na te denken: Zijn er onbewuste spreekwoordelijke ‘vakjes’ waar jij Jezus in hebt geplaatst? Welke woorden komen als eerste in je op als je aan Jezus denkt?

UIT: PHILIP YANCEY - JEZUS ZOALS IK HEM KENDE

De geschiedenis van de paashaas

ONZE BROEDER MARTIEN KRACHT UIT ALKMAAR STUURDE EEN VERHAAL NAAR DE REDACTIE OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE PAASHAAS. TEVENS WENST HIJ ALLE BROEDERS EN ZUSTERS GEZEGENDE PAASDAGEN EN GOD'S ZEGEN VOOR NU EN DE AANKOMENDE PERIODE.



16

De eerste verhalen waarin de paashaas voorkomt, stammen uit het Duitsland van de 14e eeuw. Hier werden volksverhalen verteld over een haas, die rondhuppelt om mooie beschilderde eieren te verstoppert. De paashaas kwam voor het eerst voor in de Duitse geschriften in 1682 en verscheen pas in de 18e eeuw in Nederland via een uit het Duits vertaald boek.

De volksverhalen komen waarschijnlijk voort uit een mythe van de oude Germanen over de godin Ostara: de godin van de lente. In het verhaal had een meisje van de Teutonen stam zich gewend tot de godin Ostara, om een gewond vogeltje te redden. Ostara die zich meestal vertoonde in de vorm van een haas, verhoorde haar gebeden en veranderde het gewonde vogeltje in een haas. Als dank liet ze de haas één keer per jaar terugkomen om gekleurde eieren te leggen. *Grappig weetje: in het Duits heet Pasen 'Ostern', een afgeleide van het woord Ostara, waar het Engelse 'Easter' weer vandaan komt.*

Wist je dat we alleen in Nederland en Duitsland de paashaas kennen? In landen zoals Engeland en Amerika is het een konijn (Easter bunny) net als in Frankrijk, Italië en Spanje.

Grappig weetje: in sommige delen van Duitsland worden de eieren gebracht door een kip, haan, vos of Koekkoek.

Midweek voor senioren in Fredeshiem

van maandag 2 t/m vrijdag 6 september 2024

Dit jaar organiseren we in het najaar een midweek voor senioren uit Friesland. Bij Buitengoed Fredeshiem zijn al diverse kamers gereserveerd (1- en 2 persoons). Vanwege vervoer en deze reservering is er maximaal plaats voor 17 deelnemers.

We zullen een gevarieerd programma aanbieden over het thema 'Seizoenen', geïnspireerd door een lied van Jules de Corte.

Alle seizoenen hebben hun eigen charme; wat spreekt ons aan, en waar gaan we naar kijken? Ook de seizoenen van ons leven komen voorbij.

In het programma is er voldoende tijd voor ontspanning, rust en ontmoeting.

De begeleiding van deze midweek is in handen van Romkje Knipscheer, Roelof Akse en Leendert Knipscheer.

Later zal er een nieuw vervolg bericht rondgestuurd worden met meer details over het programma en de kosten.

Een kostenindicatie ligt rond €400,- per persoon.

Voor opgave en informatie kunt u zich wenden tot Roelof Akse:

Tel. 06 24546498, Of via mail: rakse@doopsgezind.nl

Tot ziens!

*Ze speelden samen in de volle zon of sliepen in het
gras onder de bomen.*

*Het leek of het nooit anders worden kon
en dat er nooit een einde aan zou komen.*

*Zij noemde hem mijn grote sterke dromer
en hij wist duizend lieve naampjes op een rij.*

Maar, elke lente gaat voorbij en in één keer was het zomer

EERSTE COUPLET VAN HET LIED SEIZOENEN, VAN JULES DE CORTE

*Mensen maken oorlog, dieren doen dat niet.
Daarom spreekt men van het dieren-rijk en het mens-dom.*

MARCEL FRANSEN

Uitnodiging voor een retraite in Colomba le Roc, in Zuidwest Frankrijk (Belmontet), van maandag 6 mei t/m zaterdag 11 mei 2024

Het thema van deze retraite is de tekst van lied 887:

Wees stil en weet: Ik ben uw God (3x)

Ik ben het die u helen zal (3x)

Op U vertrouw ik, goede God (3x)

18

Dit gebeurt onder leiding van Joanne Evans-Boiten (predikant van de Schotse kerk), Aeltsje de Groot en Roelof Akse. Colomba le Roc (www.colomba-le-roc.org) is een oecumenisch retraite huis in Zuidwest Frankrijk waar Joanne en Ian u welkom heten. Ze wonen in een ideale omgeving om te ontspannen, om er van stilte en natuur te genieten. Kapel, meditatieve tuin, labyrint, creatieve ruimte en zwembad staan tot onze beschikking!

De maandag 6 mei en de zaterdag 11 mei zijn reisdagen met de trein (grotendeels HSL). Van- en naar het station is er vervoer te regelen in Nederland en in Frankrijk. Maximaal aantal deelnemers: 10! Er zijn nu 3 opgaves voor deze retraiteweek.

Er zijn twee 2-persoonskamers, één 3-persoonskamer, in de tuin een 'daktent' (1 persoon) en volop kampeergelegenheid; kampeerders maken gebruik van eigen douche en toilet.

Geschatte kosten voor het verblijf:

- Per persoon in 2 of 3-persoons kamer (één- en tweepersoons bed): 5 nachten : 235 euro
- Voor 1 persoon de tweepersoonskamer: 350 euro
- Per persoon kamperen (eigen kampeerpullen meenemen): 5 nacht: 175 euro

Alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner met zoveel mogelijk lokale producten) en toeristenbelasting zijn bij deze prijs inbegrepen. Mocht er een nacht extra bijkomen dan is dat 35 euro per persoon (ongeacht accommodatie).

Kosten voor het vervoer per trein (heen- en terugreis) zijn ongeveer 220 euro p.p.; door mogelijke groeps- en vroegboekkortingen wordt het reizen goedkoper.

In overleg met de deelnemers wordt een programma samengesteld. Het is mogelijk om een deel van de Jakobsweg te lopen, deze eeuwenoude pelgrimsroute ligt in de buurt van Colomba le Roc. Andere mogelijkheden zijn: schrijven, schilderen, mijmeren, koken, zee- of kaarsen maken, of potten bakken etc.

Iedere dag begint met een ochtendgebed en eindigt met een avondgebed.

Als voorbereiding op deze retraite is het de bedoeling om elkaar vooraf te treffen, datum en locatie in overleg. Het doel van deze ontmoeting is kennismaking en inventariseren van programma wensen.

19

Voor deze retraite in Colomba le Roc kunt u zich opgeven bij

Aeltsje de Groot, telefoon: 06 101 83 727

Mail: aeltsje@kpnmail.nl

Of bij Roelof Akse, via telefoon: 06 245 46 498

Mail: rakse@doopsgezind.nl

Zo spoedig mogelijk ontvangt u bericht over de voortgang van deze retraite.

**Frankrijk, Colomba le Roc, Ian en Joanne Evans-Boiten
Stiens/Buitenpost, Aeltsje de Groot en Roelof Akse**

Wê's stil en wit: Ik bin dyn God. (3x)

Ik bin it dy't dy hielje sil. (3x)

Op Jo betrou ik, goede God. (3x)

Fragment: uit Jezus stelt zich voor

Er waren eens twee mensen die met Jezus spraken zonder te weten wie Hij was. Ze ontmoetten een onbekende man, die opmerkelijke dingen zei of een wonderlijke genezing deed. Het was aangenaam kennis te maken. Jezus is de naam.

Maar wat wil Hij en wie is Hij? Een profeet? Een schriftgeleerde? Een wonderdokter?

UIT HET BOEK: JEZUS STELT ZICH VOOR - P.H.R. VAN HOUWELINGEN.

Landelijke vredeswake, 16 maart om 10.00 uur



VREDESWAKE VOOR GAZA

20

Sinds het weekend van 7 oktober 2023 zijn we getuige van aanhoudend geweld in Gaza en Israël. In reactie op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten schreef Mennonite World Conference (MWC) een brief om aandacht te hebben voor drie zaken:

1. Bid en kom in actie voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.
2. Dat de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.
3. Dat Palestijnse militanten hun aanvallen op Israël's staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

We voelen ons geroepen om niet voorbij te gaan aan het onrecht en oog te houden voor systemen waar mensen in hun waardigheid worden aangetast. Daarom willen we opstaan in een wake om stil te staan bij de wonden in de wereld en te luisteren wat nodig is voor rechtvaardigheid en vrede voor iedereen.

Doe mee! Zaterdag 16 maart!

In aansluiting op bovenstaande wordt 16 maart door het hele land een vredeswake houden, twaalf uur lang, van 9.00 tot 21.00 uur. Onze gemeente sluit aan bij deze wake. Om 10.00-11.00 uur is iedereen welkom om hierbij aanwezig te zijn. Laten we op weg naar Pasen het licht van vrede ontsteken.

Agenda

Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie

maart

10 maart, 15.00 uur	Wetterskip Fryslân, DG Staveren, Voorstraat 43
14 maart, 14.00 uur	Crea café
16 maart, 10.00 uur	Vredeswake, Vermaning Harlingen
17 maart, 15.00 uur	voorstelling Etty - dg Damwâld
19 maart, 14.30 uur	Zusterkring
24 maart, 17.00 uur	Lezing Henk Stenvers - dg. Joure

Vooraankondiging

28 april	Mienskipssnein DG Joure
ma 6 mei t/m zat 11 mei	retraite in Colomba le Roc, in Zuidwest Frankrijk
ma 2 t/m vrij 6 september	senioren midweek in Fredeshiem

21

Collectes/Bloemen

Datum	Collecte	Extra collecte	Bloemen
7 januari	€ 34,10		zr. Jikke ten Berge
21 januari	€ 74,20	€ 45,80	zr. Regien Dols
	<i>t.b. v. Mennonite World Conference</i>		
28 januari	€ 52,75		zr. Koosje Werther
4 februari	€ 75,20		zr. Lieneke Ammerlaan
11 februari	€ 43,45	€ 50,90	br. Haije v.d. Schaaf
	<i>t.b.v. Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit</i>		
18 februari	€ 73,50		br. Jacob Ammerlaan

Kerkdiensten De Batting aanvang 10.30 uur locatie, het Paviljoen

Datum	Voorganger	Organist
10 maart:	Mw. De Boer	Mw. van Wier
17 maart :	Mw. De Boer	-----
24 maart:	Mw. Kingma-Vlietstra	Mw. Bonnema
29 maart, Goede Vrijdag	Van Loon	Dhr. Schout
31 maart, Pasen	Van Loon	Dhr. G.J. Elsinga.

Groepen/Kringen

- Zusterkring, Nellie Beuker
- Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
- Zondagsschool, Hilde de Jong
- Kiezeltjes, Janneke Durksz
- Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
- Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer
- Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

22

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen
Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

*Oordeel niet over anderen,
je kunt hoogstens een voorbeeld geven hoe het ook kan.*

P. VAN LOMMEL

Inhoud

Adressen en Diaconie.....	2
Van de redactie.....	3
Woord van Wiske.....	4, 5
Van de Kerkenraad.....	6, 7
Middenleeftijders.....	8
Spreekwoorden en uitdrukkingen.....	9
Lievelingslied.....	10
Zusterkring.....	11
Meespeeltheater.....	12
Geschiedenis, deel 2.....	13
Voorstelling over Etty Hillesum.....	14
Lezing Henk Stenvers, DG Joure.....	15
De geschiedenis van de paashaas.....	16
Midweek Fredeshiem.....	17
Retraite in Colomba le Roc.....	18, 19
Vredeswake.....	20
Agenda.....	21
Collectes/Bloemen.....	21
Kerkdiensten De Batting.....	21
Groepen/Kringen.....	22
Colofon.....	22
Inhoud.....	23
Preekdiensten.....	24

Preekdiensten en vieringen van 1 maart t/m 14 april 2024

1 maart, WgVK **Voorgangers Immy Hoekstra en Ulbe Tjallingi**
Wereldgebedsdag: viering en maaltijd
in het gebouw van het Leger des Heils, William Boothstraat
17.15 uur ontvangst; 17.30 viering; 18.00 uur maaltijd

3 maart **Jongerenkring**
9.30 uur organist B. Dijkstra

10 maart **ds. W.I. Beuker**, Dag van De vreugde van de wet
9.30 uur organist G.J. Elsinga
Extra collecte ten bate van de Stichting Menno Simons SDMF

17 maart, 15.00 uur **Pommerantenpreek, commissaris van de Koning Arno Brok**
Organist G.J. Elsinga
Inloop vanaf 14.30 uur, na afloop kan men napraten onder het genot van drankjes en hapjes

24 maart **ds. W.I. Beuker**, Palmpasen
9.30 uur organist mw. L. Ammerlaan

28 maart **ds. W.I. Beuker**, Witte donderdag, Avondmaal ?
19.00 uur organist B. Dijkstra

29 maart **Ds. F. van Hulst**, Goede vrijdag
19.00 uur organist G.J. Elsinga

31 maart **ds. W.I. Beuker**, 1e Paasdag, Paasontbijt
9.30 uur organist mw. L. Ammerlaan

31 maart **ds T. van der Linden en pastoor M. Conijn**
12.30 uur Algemene begraafplaats, m.m.v.gelegenhheidscombo

7 april **zr. A. De Groot, Friese dienst**
9.30 uur organist G.J. Elsinga

14 april **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist G.J. Elsinga

Inleveren kopij

Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale kunt u als worddocument per e-mail of per post aanleveren.

Het aprilnummer verschijnt in week 14 van 2024.

Kopij inleveren voor **woensdag 27 maart 2024**.

E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.

De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderszins te wijzigen.