

De Nieuwe Pastorale



**Kerkblad van de
Doopsgezinde Gemeente in Harlingen**

april 2024

Adressen

Predikante: **ds. W.I. Beuker** Tel: 0517 532 186
(Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur)
E-mail: wbeuker@ziggo.nl

Voorzitter: **br. J. Stelwagen** Tel: 06 2062 9561
Marnehiem 76, 8862 RD Harlingen
E-mail: jansjouk1@home.nl

Secretaris: **zr. H. de Jong-Velsma** Tel: 06 3811 7362
Harlingerstraatweg 36, 8872 NB Midlum
E-mail:
Kerk zaken: secretarisdgharlingen@outlook.com
Privé: hildevelsma@outlook.com

Redactie Nieuwe Pastorale:
Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Bezorging Nieuwe Pastorale:
br. G. Beuker Tel: 0517 419 589
E-mail: n.g.kooi@hetnet.nl

Diaconie

Onderstaand de namen en telefoonnummers van de diaconessen.

Voorzitter:
Mien Sietsema-Alkema, 0517 416 920

Secretariaat:
Heleen Smeding-Zeelen, 0517 430 349

Diaconessen:
Lineke Ammerlaan-Ruinen, 0517 851 380
Ineke Beuker, 0517 417 193
Hilde de Jong-Velsma, 06 3811 7362

Van de redactie

Van alle kanten worden er vele manieren aangedragen om elke dag de bijbel te lezen. Maar dat vraagt wel veel discipline. En heeft iedereen dat voldoende? En wat is de bijbel eigenlijk?

Toen las ik onderstaand artikeltje en ik dacht: ja de bijbel openen en maar eens lezen wat er nu werkelijk staat, daarover nadenken en proberen uit te vinden wat er nu eigenlijk mee bedoeld wordt.

Misschien is een gesprek erover, met vrienden of bijvoorbeeld in een gespreksgroep toch wel prettig... kun je er eens over praten, over nadenken en op ideeën gebracht worden.

3

*De bijbel is geen kookboek.
Want wijk je af van het recept
dan kan zo je soufflé in elkaar storten.*

*Het is geen gebruiksaanwijzing.
Zo eentje met ingewikkelde stap-voor-stap instructie.*

*Het is geen contract.
Want als je daarin een kleine letter mist,
kun je in de cel belanden.*

*Ook is het geen handleiding.
Want als je een paar schroeven vergeet,
valt de hele kast in elkaar.*

*Nee
De bijbel openen is je voegen in een eeuwenoud gesprek.*

PETER ENNS

Sietske Ypenga

In lief en leed, door dik en dun, op naar Pasen

*Sta op! Een morgen ongedacht
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om ons heen
spreekt, dat God heeft gesproken.*



4

LIED 630, TEKST: AD DEN BESTEN

Het was donker als de nacht geworden toen de onschuld vermoord werd. Het was een bewogen nacht vol vertwijfeling, verdriet, wanhoop, schuldbesef. Maar God liet het er niet bij zitten, want God is de God van leven! En Jezus (schreef Okke Jager) heeft zich in het graf niet bij de feiten neergelegd; dan lag Hij er nog... De God van alle leven wil niet onze dood, maar ons leven! De doodsmachten mogen niet het laatste woord hebben. Al lijkt dat nog zo vaak zo in onze wereld, vol haat en geweld, vol ziekte en verslaving. Maar ondergronds groeit iets, en in de lente breekt de harde grond open. Het nieuwe leven staat op, en in de kleurrijke bloementuin spreekt een tuinman ons aan, noemt je naam. Hij kent je, en vraagt je ook op te staan en te gaan, als Hij, los van het oude, tegen de stroom in, samen met al die mensen die ook durven opstaan, die samen Zijn gemeente vormen. Dat geeft moed, dat biedt hoop!

*Sta op!- Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen*

MARINUS VAN DEN BERG VERWOORDT DE PAASGEDACHTEN ZO:

Sta op
jij ontmoedigde, jij teleurgestelde, jij verdrietige
verstik niet in je wanhoop
in je teleurstelling, je verdriet.

Sta op
jij krachtige, jij betrouwbare, jij met je warmte
richt je kracht, je vertrouwen, je warmte
op allen die krachteloos, zonder vertrouwen
en koud van binnen zijn.

Sta op
jij kind, jij jongere, jij jongvolwassene
jij midden in het leven, jij oudere
durf te geloven in het nieuwe leven
in de toekomst voor elke mens
in een nieuwe wereld waar we van elkaar houden
als zusters en broeders
Sta op! Láát Pasen gebeuren!

5

Vier het leven, dankzij God gegund aan alle mensen, alle leven!

Ds. Wiske Beuker

*Ik zocht Hem op het christelijk kruis,
maar daar was Hij niet.
Ik ging naar de hindoetempels en -schrijnen,
maar niets.
Ik bezocht de Ka'Bba in Mekka,
ik vond hem niet.
Ik ondervroeg grote geleerden,
maar hij ging hun begrip te boven.
Toen keek ik tenslotte in mijn eigen hart keek -
daar, en nergens anders, was Zijn thuis.*

RUMI

Van de Kerkenraad

Nadat de KR in februari de financiële commissie ontving was het in maart weer tijd voor een bezinning, deze keer met de actuele situatie in Gaza als onderwerp. Hoe staan we hier tegenover? Welke rol zouden we hierin moeten of kunnen spelen? De ADS heeft het initiatief van Vredeswake genomen, waaraan onze Gemeente heeft meegedaan, maar wat is het effect? Kunnen we meer doen en zo ja: wat? Een boeiend gesprek.

6 In het zakelijke deel van de sessies houdt de KR zich regelmatig bezig met vormen van beleid, daarmee vooral vooruitkijkend maar af en toe ook nog even terugblikkend. In de vorige bijdrage is het punt van beleid met als titel: “toekomst van onze Gemeente” globaal besproken, het zal op de voorjaarsledenvergadering van 24 april een agendapunt zijn om beslissingen in november voor te bereiden.

Een ander punt van beleid is: hoe treden we naar buiten en wat hebben we als Gemeente te bieden? Onze manier om hier inhoud aan te geven was het organiseren van het Dopers Café en de zogenaamde “Pommerantenpreek”. De frequentie van dit soort bijeenkomsten is echter laag door praktische belemmeringen. Om echt mensen enthousiast te maken moet je een publiekstrekker zien te vinden. Als het lukt een spreker te strikken dan is dat nog geen garantie dat een evenement spoedig plaats vindt. Het meest recente voorbeeld is de preek van commissaris van de koning dhr. Brok die al in 2020 gepland was, maar onder meer door corona pas op 17 maart dit jaar plaatsvond. Op deze bijeenkomst werden onderwerpen zoals “Goede Vrijdag”, “lijdenstijd” en “alles moet zo aangenaam mogelijk zijn, hobbels moeten worden weggenomen” op fraaie wijze aan elkaar gekoppeld. Daaraan werd een voorzichtige mening gekoppeld: Een mens wordt pas echt gevormd door het leven, dus ook door lijden. Lijden hoort bij het leven zoals geboorte uiteindelijk ook tot de dood leidt. Een mooie overdenking van een warme presentator.

De opkomst op 17 maart viel met rond de 35 mensen tegen. Op korte termijn is niet direct te verwachten dat zich meteen belang-



stellenden voor onze Gemeente aanmelden, maar ook na vorige – op zich eveneens geslaagde sessies – hebben we niet kunnen constateren dat de interesse voor onze Gemeente toenam. In een gesprek in de afgelopen herfst met de ADS bleek dat ook elders in den lande vergelijkbare acties zijn geweest zonder dat dit tot toename van het aantal leden/vrienden heeft geleid. Dat roept de vraag op of de geïnvesteerde energie in dit soort activiteiten loont. Het advies dat we van de ADS meekre-

7

gen was om onze energie zoveel mogelijk te investeren in de eigen Gemeente. Hoe kun je dat doen?

De opgeheven “Ouder-kindgroep” is inmiddels getransformeerd tot “jongerenkring” en heeft een dienst verzorgd op 3 maart j.l. Hieraan ging een vruchtbare samenwerking vooraf en de leden gaven in de dienst persoonlijk aan hoe ze tijd konden besparen op automatisch handelingen uit het dagelijks leven om vervolgens de vrijgekomen tijd te kunnen besteden aan bezinning en nuttige, mensgerichte zaken. Een deel van deze energie komt ook onze Gemeente ten goede.

Aandacht voor elkaar is van belang en dat item is ook op de KR van maart aan de orde geweest. Natuurlijk, we hebben de diaconie, maar die kan onmogelijk volledig in de behoefte van iedereen voorzien. Maar dat hoeft ook niet want we hebben allemaal de mogelijkheid om contact met elkaar te hebben en belangstelling voor elkaar te tonen. Zo hebben we ook een signaalfunctie. Als we zien of vermoeden dat iemand het moeilijk heeft moeten we ook de betreffende diacones kunnen tippen, maar weten we dan ook wie dat is? Een kort en dus niet-representatief toetsje maakte duidelijk dat niet iedereen weet wie zijn of haar diacones is. En wie is de diacones van de diacones die ook zelf aandacht nodig heeft? De

KR heeft de diaconessen gevraagd een overzicht te maken waaruit valt af te lezen welke diacones bij welk lid/welke vriend hoort. Mogelijk is deze koppeling bekend als u deze NP ontvangt.

Jan Stelwagen

Mededeling van de KR, zoals ook gedaan is op 24 maart:

Berichten over lief en leed van leden en vrienden doen we meestal kort omdat later bij de koffie of op andere wijze desgewenst verdere informatie verkregen kan worden.

8

*Afgelopen week hebben we de mededeling ontvangen dat na rijp be-
raad Jos Dols en Regien Zegel de beslissing hebben genomen afscheid
te nemen van onze Gemeente. Er is herhaald contact geweest met
de familie en we zijn “goed” uit elkaar gegaan getuige ook een citaat
van Jos: “we komen elkaar nog wel tegen, het is sans rancune”.*

Vredeswake

De Vredeswake voor Gaza op zaterdag 16 maart 2024 was een indrukwekkende bijeenkomst in onze Vermaning. Dit was een korte viering van 10.00 tot 11.00 uur waarbij we stilstonden bij het geweld



in Gaza. In meer dan 30 Vermaningen in Nederland gebeurde dit, twaalf uur lang van 9.00 - 21.00 uur.

We hebben mooie toepasselijke liederen gezongen. Deze gaven kracht en bemoedigde ons allen. We zongen o.a. (Lied 1012) Geef aan de wereld vrede Heer, (Lied 1010) Geef vrede Heer, geef vrede en Dona nobis pacem (geef ons vrede).

De liederen werden afgewisseld door lezingen en stilte momenten.

Ook was er nog een mogelijkheid om een petitie te ondertekenen om Kamerleden te vragen zich in te zetten voor een eind aan dit geweld.

Mienskipssnein 2024

ZONDAG 28 APRIL IN JOURE

De Doopsgezinde Gemeente Joure maakt van 2024 een feestelijk jaar, want het kerkgebouw is dan 200 jaar oud. Het wordt een jaar met elke maand wel een bijzondere activiteit. Naast de eigen gemeente worden alle leden van de ringgemeenten van Bolsward van harte uitgenodigd om te komen.

De Mienskipssnein wordt dit jaar op zondag 28 april gevierd in de Doopsgezinde Kerk van Joure. Deze dag wordt georganiseerd door de predikanten van de ringgemeenten van Bolsward.

9

De kerk is geopend vanaf 10.30 uur en de dienst begint om 11.00 uur. Na afloop van de korte dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Koffie/thee met wat lekkers, maar ook soep en een broodje staan voor u klaar.

Zo rond 13.00 uur start het middagprogramma. Meedoen aan een wandeling door Joure, is dan mogelijk. De Gildemeester zal ons een hoop vertellen over de geschiedenis van de Vlecke.

Voor mensen, die minder goed ter been zijn, is er een treintje geregeld en zij maken hun eigen rondtoer door Joure.

Van harte welkom bij de Mienskipssnein 2024, 28 april vanaf 10.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Midstraat 70 te Joure.

Opgave voor de Mienskipssnein 2024 kan via de contactpersoon van elke ringgemeente.

Geef door als je wilt blijven eten. Vooral als er sprake is van een dieet of allergie is dat belangrijk voor de organisatie om te weten.

Opgeven kan door uw naam op de lijst in de hal in te vullen of door een mail te sturen naar Hilde: secretarisdgharlingen@outlook.com.

*Sterk zijn wil niet zeggen, dat je alles zelf moet dragen.
Het is juist heel krachtig, om hulp te durven vragen.*

Mijn lievelingslied

MARTSJE DE JONG

Als wij lied 248 zingen: “De dag door uwe gunst ontvangen”, denk ik terug aan het meisjeskamp van de AKC in Elspeet in augustus 1953. Wij sliepen in tenten, die stonden rond een veld achter het Broederschapshuis en ’s avonds na de dagsluiting als iedereen in z’n tent lag, ging de leiding in de schemer (zomer en wintertijd waren er toen niet), langs de tenten en zong bij elke tent een couplet van dit lied.

10

De dag door uwe gunst ontvangen.

*De dag door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en duister maakt.*

*Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.*

*Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.*

*Voorwaar de aarde zal getuigen
Van U, die thans en eeuwig zijt,
Tot al uw schepselen zich buigen
Voor uwe liefde en majesteit.*

N.a.v. de dienst op 3 maart, met als thema Tijd, schoot mij dit rijmpje te binnen dat door het hoofd van de huishouding van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam in de eetkeuken werd opgehangen. Voor mijn opleiding liep ik daar stage in de eerste maanden van 1957 en kennelijk werden de woorden, geen tijd, nogal vaak

door ons gebruikt .
Geen tijd, geen tijd is gauw gezegd.
Gebruik uw tijd steeds met beleid,
dan hebt ge tijd.

Heeft u ook een lievelingslied?

*Stuur het dan naar de redactie, redactiedgharlingen@gmail.com.
Of geef het door aan Sietske of Jelna. Mochten er meer inzendingen binnen komen, dan worden ze op volgorde van binnenkomst geplaatst.*

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

Er zit een addertje onder het gras

Je waarschuwt iemand dat er misschien een addertje onder het gras zit, bijvoorbeeld een overeenkomst moet ondertekenen die hij/zij helemaal niet begrijpt, of als je vermoedt dat iemand kwalijke bijbedoelingen heeft. Een slang kan nu eenmaal verraderlijk zijn. Het is een symbool van kwaad.

De slang was de listigste van alle dieren des Velds.

GENESIS 3 : 1.

Addergebroed, hoe kunt gij die slecht zijt, iets goeds zeggen?

MATTEÛS 12 : 34. MATTEÛS 3 : 7.

4 mei Nationale dodenherdenking

Kom Geest van God en raak ons hart, vervul ons met de gloed die ooit profeten heeft bezielde, die liefde stromen doet.

*Sla, vogel Gods , uw vleugels uit in onze nacht zo dicht.
Herhaal het woord van het begin en roep opnieuw het licht.*

*Als Gij het licht in ons ontsteekt, als Gij U kennen laat,
dan klinkt voor al uw kinderen hoe diep uw liefde gaat.*

CHARLES WESLEY

Bericht uit Alkmaar

DE REDACTIE ONTVING DANKBAAR ENKELE BIJDRAGEN VAN ONZE BROEDER
MARTIEN KRACHT UIT ALKMAAR.

Een stukje over het leven in verband met mensen met geheugenverlies of beginnende dementie. Waarbij broeder Kracht hoopt dat het de mensen troost kan bieden.

Het leven

*Het leven is een schilderij, soms kleurrijk, dan weer grijs,
en als je omkijkt, te snel voorbij.*

*Wanneer het geheugen vervaagt en gedachten mengen,
weet ik dat alle kleuren herinneringen brengen*

Niet meer zwart of wit, niet steeds een bont palet.

Maar wat hier is gemengd, is wat het leven brengt:

Verward, zoals een schilderij met sprekende kleuren.

Want soms ben ik even weg, maar mijn eigen ik is altijd dichtbij.

12

Met het oog op de maand mei en het feit dat er nog steeds broeders en zusters zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt stuurt broeder Kracht deze bijdrage:

Vrijheid is ...?

*Als vrijheid een woord is,
is het dan gelogen?*

*Als vrijheid te koop is,
kost het dan een vermogen?*

*Als vrijheid een weg is
zijn we dan al halverwege?*

*Als vrijheid een cadeau was,
zou jij het dan geven?*

*Als vrijheid een mens was,
is hij dan nog in leven?*

*Of is vrijheid een plaats zonder zorgen
om thuis te komen?*

Om een boterham voor de rechter

In de vermaning ligt op de leesplank een krantenartikel over het doopsgezinde weeshuis van De Rijk: Om een boterham kwamen een meisje en haar broer terecht in een opvoedingsgesticht. Moeder was al overleden en vader past niet op de 4 kinderen, toen hij stierf kwamen de twee nog thuis wonende heel jonge kinderen in het doopsgezinde weeshuis van De Rijk. Het heeft de bestuurders van het weeshuis heel veel moeite gekost om ook de twee andere kinderen uit het verbeterhuis naar het weeshuis te krijgen, waar ze een goede en betere verzorging kregen dan in het opvoedingsgesticht c.q. verbeterhuis!

13



Jubileumjaar Doopsgezinde Gemeente Joure 200-jarig bestaan van haar kerkgebouw



DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE JOURE MAAKT VAN 2024 EEN FEESTELIJK JAAR, WANT HET KERKGEBOUW IS DAN 200 JAAR OUD. HET WORDT EEN JAAR MET ELKE MAAND WEL EEN BIJZONDERE ACTIVITEIT.

Activiteiten in mei ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Doopsgezinde Kerk te Joure zijn optredens van het Hesston College Choir. Om de twee jaar komt het Hesston College Choir uit Kansas tijdens hun rondreis door Europa, langs in Joure. In 2024 is dit voor de twintigste keer.

Ze verblijven een paar dagen in Joure en verzorgen in die periode een paar concerten. Zo zingen zij in de Oecumenische Parkdienst tijdens Pinksteren (19 mei) een paar nummers van hun repertoire. Deze Parkdienst begint om 10.00 uur op zondagmiddag 19 mei in Broek (op en aan het water) en op maandagavond 20 mei in de Doopsgezinde Kerk te Joure.

Speciale optredens van dit koor zijn:

- zondagmiddag 19 mei om 17.00 uur vanaf het water in Broek.
Dit concert is te bezoeken per boot. Ook zijn er zitplaatsen aan het water mocht u geen boot hebben.
- maandagavond 20 mei om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk van Joure, Midstraat 70.

Van harte welkom om deze concerten bij te wonen! Toegang is gratis.



God heeft het evangelie niet alleen in de bijbel geschreven,
maar ook op bomen en in de bloemen, de wolven en de sterren.

MAARTEN LUTHER

Schuilkerkje Pingjum

De eerste groep van dit jaar is al weer in het schuilkerkje in Pingjum geweest. Een heel grote groep uit Leer en omgeving en uit Groningen. Het was een prachtige groep om het jaar mee te beginnen. Inmiddels zijn er al weer heel wat reserveringen in de agenda en ook de periode van het Tsjerkepaad begint over niet al te lange tijd.

Maar zoals op vele plaatsen hebben we vrijwilligers nodig!

We zoeken meer vrijwilligers, om mensen te ontvangen, maar bijvoorbeeld ook om eens een klusje te doen of de plantenbakken te onderhouden.

15

Heb je belangstelling? Wil je meer weten?

Je bent welkom om op zaterdag 13 april na 16.00 uur om een kijkje in de schuilkerk te nemen en misschien je aan te melden als vrijwilliger. Wees welkom!

*Schuilkerkje Pingjum, Grote Buren 28, 8749 GE Pingjum.
Kijk ook doopsgezindemonumenten.nl of stel je vraag aan doopsgezindemonumenten@gmail.com.*

Musical Ga mee!, zaterdag 20 april, Grote Kerk

Onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken wordt op zaterdag 20 april 2024 in de Grote Kerk de musical Ga mee! uitgevoerd door verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda.

Er gaan werelden open, wanneer je samen in gesprek gaat over wat je ten diepste beweegt, waar je in gelooft, waar je op hoopt. Ondanks alle verschillen die groot lijken en soms klein blijken.

Dit gegeven staat centraal in een tweepersoons musical, waarin bekende musicalmuziek is voorzien van nieuwe teksten.

Denk aan: Grease, Lion King, Sound of Music, West Side Story.

Het verhaal vertelt hoe twee mensen die heel verschillend zijn en verschillend geloven, verliefd op elkaar worden. Dit dreigt op een fiasco uit te lopen...

De musical is op maat geschreven voor de kerken in Harlingen en heeft zo een uniek karakter. Het optreden wordt gesponsord door de Werkgemeenschap van Kerken. De toegang is vrij. Na afloop wordt bij de uitgang een collecte gehouden voor Kerk in Actie.

Datum: zaterdag 20 april 2024 - Tijd en plaats: 19.30 uur, Grote Kerk

Verjaardagen

2 april

zr. L. de Groot, 79 jaar
Horscamp 65,
8861 TH Harlingen
Tel: 0517-417 305

14 april

Zr. I. Kroon-de Jong, 90 jaar
Willemskade 5b
8861 XB Harlingen
Tel: 0517-235 979

10 april

Zr. G. Klaasen-Schipper, 92 jaar
Horscamp 13,
8861 TM Harlingen
Tel: 0517-431 606

30 april

Zr. M. Sietsma-Alkema, 77 jaar
8861 SX Harlingen
Tel: 0517-416 920

16

11 april

br. S. de Jong, 79 jaar
De Goudplevier
8862 LK Harlingen
Tel: 0517-234 824

Lief en leed

4 januari

Fam. Werther-Kingma,
50 jaar getrouwd

22 maart

Fam. H. Smeding-Zeelen,
50 jaar getrouwd

Jacob Ammerlaan is verhuisd

Hij woont nu in De Batting
Afdeling Bolder
De Jetting 1A
8802 AK in Harlingen



Agenda

Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie

april

- 11 april, 14.00 uur Crea Café
17 april, 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
20 april, 19.30 uur Musical Ga mee! in de Grote Kerk in Harlingen
24 april, 19.30 uur Ledenvergadering
28 april, 11.00 uur Mienskipssnein in Joure

mei

- 4 mei, 20.30 uur Herdenkingsbijeenkomst in De Haven.
Voorgangers: Teunard Van der Linden en Neeltje Hiemstra (WgvK)
5 mei, 20.00 uur Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk (WgvK)

17

Vooraankondiging

- 19 mei, 17.00 uur Hesston College Choir vanaf het water in Broek.
20 mei, 19.30 uur Hesston College Choir, Doopsgezinde Kerk Joure
ma 2 t/m vrij 6 september senioren midweek in Fredeshiem

Collectes/Bloemen

Datum	Collecte	Extra collecte	Bloemen
25 februari	€ 76,60		Anneke Rinsma-van Dijk
3 maart	€ 95,35		zr. Els van der Boom
10 maart	€ 71,65	€ 63,75	br. Sjoerd de Jong
	+ extra: ten bate van de Stichting Menno Simons SDMF		
17 maart	€ 105,20		br. Martin Koning
	Pommerantenpreek m.m.v. commissaris van de koning, Arno Brok		
24 maart	€ 76,20		zr. Itty Kroon-de Jong

Kerkdiensten De Batting aanvang 10.30 uur locatie, het Paviljoen

Datum	Voorganger	Organist
7 april	Maj. Kuijpers	-
14 april	Mw. Bos-Switynk	Mw. van Wier
21 april	Dhr. Weisz	-
28 april	Maj. Kuijpers	Dhr. G.J. Elsinga

Groepen/Kringen

- Zusterkring, Nellie Beuker
- Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
- Zondagsschool, Hilde de Jong
- Kiezeltjes, Janneke Durksz
- Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
- Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer
- Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

18

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen
Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

*Spreken over God,
veronderstelt dat je de werkelijkheid anders waarneemt,
niet tevreden bent met de oppervlakte,
maar ook de diepte in beschouwing meeneemt.*

TOMÁS HALIK

Inhoud

Adressen en Diaconie.....	2
Van de redactie.....	3
Woord van Wiske.....	4, 5
Van de Kerkenraad.....	6-8
Vredeswake.....	8
Mienskipssnein 2024.....	9
Lievelingslied.....	10, 11
Spreekwoorden en uitdrukkingen.....	11
Bericht uit Alkmaar.....	12, 13
Hesston College Choir, jubileumjaar DG Joure.....	13
Kleurplaat.....	14
Schuilkerkje Pingjum.....	15
Musical Ga mee!.....	15
Verjaardagen, lief en leed.....	16
Agenda.....	17
Collectes/Bloemen.....	17
Kerkdiensten De Batting.....	17
Groepen/Kringen.....	18
Colofon.....	18
Inhoud.....	19
Preekdiensten.....	20

*Hoop heeft twee dochters: woede en moed.
Woede over de situatie zoals die is,
en moed om er iets aan te doen.*

AURELIUS AUGUSTINUS

Preekdiensten van 7 april t/m 20 mei 2024

7 april **zr. A. De Groot, Friese dienst**
9.30 uur organist G.J. Elsinga

14 april **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist G.J. Elsinga

21 april **ds G. Meijer**
9.30 uur organist B. Dijkstra
Collecte: t.b.v. de St. Doopsgezind Wereldwerk
voor ondersteuning van trauma therapie in Oekraïne.

28 april **Mienskapssnein in Joure**
10.30 uur inloop, de dienst begint om 11.00 uur

5 mei **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist L. Ammerlaan
Collecte: t.b.v. projecten van St. Community Peacemaker
Teams-Nederland. (Voorheen: Christian Peacemaker Teams-Nederland)

12 mei **zr. A. Rekker**
9.30 uur organist G.J. Elsinga

19 mei **ds. W.I. Beuker, Eerste Pinksterdag**
9.30 uur organist G.J. Elsinga
Pinksterinzameling t.b.v. de St. Voor Doopsgezinde Geloofsopbouw
en solidariteit. (Voorheen St. Doopsgezinde Zending en St. Gemeenschap
voor Doopsgezind Broederschapswerk in Nederland)

Inleveren kopij

Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale kunt u als
worddocument per e-mail of per post aanleveren.

Het mei/juninummer verschijnt in week 18 van 2024.

Kopij inleveren voor **woensdag 24 april 2024**.

E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.

De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderszins te wijzigen.