

De Nieuwe Pastorale



**Kerkblad van de
Doopsgezinde Gemeente in Harlingen**

mei/juni 2024

Adressen

- Predikante: **ds. W.I. Beuker** Tel: 06 5337 8818
E-mail: wbeuker@ziggo.nl
- Voorzitter: **br. J. Stelwagen** Tel: 06 2062 9561
Marnehiem 76, 8862 RD Harlingen
E-mail: jansjouk1@home.nl
- Secretaris: **zr. H. de Jong-Velsma** Tel: 06 3811 7362
Harlingerstraatweg 36, 8872 NB Midlum
E-mail:
Kerk zaken: secretarisdgharlingen@outlook.com
Privé: hildevelsma@outlook.com

Redactie Nieuwe Pastorale:

Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Bezorging Nieuwe Pastorale:

br. G. Beuker Tel: 0517 419 589
E-mail: n.g.kooi@hetnet.nl

Diaconie

Onderstaand de namen en telefoonnummers van de diaconessen.

Voorzitter:

Mien Sietsema-Alkema, 0517 416 920

Secretariaat:

Heleen Smeding-Zeelen, 0517 430 349

Diaconessen:

Lineke Ammerlaan-Ruinen, 0517 851 380

Ineke Beuker, 0517 417 193

Hilde de Jong-Velsma, 06 3811 7362

Van de redactie

*De maand mei maakt alles blij
het hart wordt fris en vrij,
Groot en klein roept: och hoe fijn,
is toch de vrolijke zonneshijn.*

*De maand mei is een drukke maand:
4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijdingsfeest
9 mei : Hemelvaartsdag en 19 en 20 mei de Pinksterdagen.
12 mei wordt Moederdag wordt gevierd.
De hele meimaand is 'blommemoanne' en ook de Maria maand.*

3

Toon Hermans (1916 - 2000) beschrijft zijn jeugdherinneringen aan de Mariamaand als volgt: Dan plukten we bloemen in de wei, en zetten ze voor het blauw-witte Mariabeeldje dat in de hoek van de kamer stond met een wit kanten kleedje erop. Daar bidden we dan de rozenkrans bij. De rozenkrans is in onze tijd een voorwerp dat je nog maar zeer zelden tegenkomt. Men heeft er nu een soort ringetje van gemaakt, waar nog maar 10 kraaltjes aan zitten. Ook goed, maar vroeger was het mooier. Eerlijk gezegd vond ik die van vroeger wat aan de lange kant. Dat kwam misschien door de kokosmat. 's Avonds staken we het waxinelichtje aan, dat voor het Mariabeeldje stond, en dan baden we de rozenkrans knielend. Ik zat dan met mijn blote knieën op een ruwe kokosmat, en dat was een gevoel dat ik, terwijl ik dit neerschrijf, weer opnieuw kan voelen. Mijn moeder bad voor en wij, mijn drie broers en ik, baden na. Dat was geen speciale vroomheid van ons gezin, men deed dat in de straat waar wij woonden zowat huis aan huis. - Aldus Toon Hermans

Als kind plukte ik vroeger ook in de maand mei - eigenlijk de hele zomer -veel bloemen uit de weilanden voor mijn moeder: madeliefjes, pinksterbloemen, paardebloemen, klaver enz. Grote bossen stonden in jampotjes overal in het huis. En we speelden met de stelen van de paardebloemen en maakten van de madeliefjes kransen en zgn. 'kat-testaarten'. Komt dat u bekend voor?

Sietske Ypenga

Het feest van de Geest

Het is bepaald geen feest in de wereld en niet in ons land; de geest is uit de fles, de tijdsgeest van onvrede en wantrouwen en respectloosheid.

Je ziet het aan de ellenlange formatie, niks openheid, radiostilte, maar wel twittergetier, verdeeldheid en verrechtsing. Niet de mens telt, maar steeds meer en meer: geld, macht en als ik



maar niet hoeft in te leveren. En een ander heeft het altijd gedaan, de zondebok: de buitenlander, de asielzoeker, de Jood, de Moslim, de anders gekleurde, geklede, gelovende en anders liefhebbende. Het doet mij smeken met de woorden van lied 1012:

4

*‘Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden,
de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden...’*

En dat zijn wij toch, wij die vertrouwen op Jezus’ woorden, dat dat Koninkrijk van God nabij is. Daar hopen we op, daar zien we naar uit. En hier in ons midden kan het zomaar gebeuren. Daar werken we aan mee, door te leven in navolging van Jezus, vol medemenselijkheid en barmhartigheid, maar de moed zinkt mij wel eens in de schoenen...

*‘Zie, Koning Jezus, hoe zij staan,
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden...’*

Maar gelukkig zingt dan het volgende couplet - en dat is mij uit het hart gegrepen:

*‘doe ons van een ander vuur
in gloed staan hier op aarde’*

En dat vuur is geschonken, lang geleden al, op het Pinksterfeest in Jeruzalem.

Daar zaten de leerlingen van Jezus bij elkaar, op het vrolijke Wekenfeest, Sjavoet. Vele pelgrims uit vele landen waren naar Jeruzalem gekomen om met de inwoners te vieren dat God de Thora geschonken had aan Mozes en zijn volk.

Maar de leerlingen zaten binnen, verweesd zo zonder Jezus, totdat opeens een frisse wind ramen en deuren open waaide en de bange harten van de leerlingen open brak. Het was de Ruach, de ademgeest van God; onzichtbaar maar goed voelbaar, verfrissend als een frisse bries, soms stormachtig kan ze binnen breken en gesloten deuren en harten openblazen en je in beweging zetten.

En de Geest zette zich op de leerlingen als vlammen als van vuur. Ze zagen daardoor het licht weer. Ze spurten naar buiten om de goede boodschap van Jezus door te vertellen en allerlei mensen van allerlei talen begrepen wat ze zeiden.

Want dat is de kracht van de Geest, het geeft mensen moed, zet mensen in beweging en het doet mensen elkaar verstaan, begrip krijgen voor elkaar.

Dat is de kracht van Gods Geest: een verbindende kracht: verfrissend bij vlagen, hartverwarmend in kille tijden, inspirerend en bemoedigend in bange dagen, een vuur dat mensen samensmeedt. Het is niet een vernietigend vuur, maar een heel ander vuur, dat licht en warmte en leven geeft. Dat is de kracht van Gods Geest, geschonken aan wie er maar voor openstaat en dat mag gevierd worden met Pinksteren: het feest van Gods Geest. Mag die Geestkracht ieder van ons persoonlijk en als gemeente nieuwe moed inblazen en vol liefdesvuur in beweging zetten op weg naar Gods vrederijk op aarde. Een heel vrolijk en inspirerend Pinksterfeest toegewenst!

Ds. Wiske Beuker

Uitspraak:

God heeft het evangelie niet alleen in de Bijbel geschreven,
maar ook op de bomen en in de bloemen,
de wolken en de sterren.

MAARTEN LUTHER

Hoofdelijke Omslag

Harlingen, april 2024

Betreft: Kerkelijke Hoofdelijke Omslag 2024

Geachte zusters, broeders, vrienden

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht:

Al jaren bent u lid of vriend van onze kerkelijke gemeente, dat waren generaties voor ons ook. Samen hebben wij door de jaren heen onze gemeente niet alleen geestelijk - maar zeker ook financieel in stand gehouden. Om dat laatste te kunnen blijven volhouden doen wij net als voor gaande jaren een beroep op uw steun.

Voor dit jaar is de grondslag voor de Hoofdelijke Omslag niet gewijzigd. De grondslag blijft ten minste: **2,5 % van uw bruto inkomen.**

Jaarlijks dient de Gemeente per lid een afdracht van € 30,- aan de A.D.S. en voorts afdrachten aan de F.D.S. en de ring Bolsward te voldoen . Wij vragen u deze contributie en uw bijdrage van de Hoofdelijke Omslag ook dit jaar weer te voldoen.

Wilt u de bijdragen storten op:

NL80RABO 0127 029 621

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen

U kunt uw giften aan onze kerkelijke gemeente drempelloos aftrekken van uw Inkomsten Belasting als u dit schriftelijk vastlegt voor 5 jaar. Het benodigde formulier hiervoor kunt u aanvragen bij Gerrit Jan Elsinga, mondeling of per e-mail: gjelsinga@hotmail.com.

Mocht u over het vorige jaar uw kerkelijke bijdrage nog niet hebben voldaan, dan is het een goede gelegenheid om dit alsnog te doen. Gezien alle gestegen kosten hopen we dat u onze Gemeente goed wilt bedenken. Alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we binnen onze Gemeente de bemoediging en inspiratie en bezinning blijven vinden. Uw bijdragen zijn daarbij zeer welkom.

Commissie Hoofdelijke omslag:

Doeke Odinga,

Heleen Smeding-Zeelen

Oproep Himmeldei zaterdag 18 mei

Er is een kans dat wanneer u dit leest Bouwbedrijf de Valk de reparatiewerkzaamheden aan ons kerkdak (lekkage) al gedaan heeft.

Hoe wij de lekkage sporen aan de binnenzijde van het kerkzaaldak weg moeten werken gaan we in later stadium nog bekijken.

Nu de werkzaamheden buitenom dus klaar zijn is het hoog tijd om samen de handen uit de mouwen te steken en zowel buiten als binnen de “grote schoonmaak” te houden.

Dit jaar gaat dat gebeuren op zaterdag 18 mei vanaf 09.30 uur.

Binnenkort ligt er een intekenlijst in de hal, doen jullie mee noteer dan je naam op de lijst en neem s.v.p. je eigen spons en zeem mee op de schoonmaakdag.

De ervaring heeft geleerd dat bij voldoende deelname we rond 12 uur voldaan naar een schoon kerkgebouw kunnen kijken.

7

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

Een teken aan de wand

Tijdens een grote feestmaaltijd aan het hof van de Babylonische koning Belsassar verschenen geheimzinnige woorden op de muur. De joodse balling Daniel verklaarde de betekenis van het handschrift : het rijk gaat ten onder. Een teken aan de wand is dus een ernstige waarschuwing, een aankondiging van onheil en rampspoed. De uitdrukking heeft bij ons natuurlijk niet zoveel gewicht als de bijbel.

Terzelfder tijd verschenen vingers van een mensenhand, die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven, en de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was.

DANIËL 5:5

In memoriam

Els van der Boom-Laurenzo

Op 2 april jl. overleed Els v.d. Boom, zij was 75 jaar oud

Het zal ca. 1996 geweest zijn, dat Els toetrad tot het bestuur van de zusterkring. Zij was bekend met de Doopsgezinde Gemeente, haar schoonmoeder was lid van onze Gemeente en de 3 dochters van Siebren en Els gingen hier naar de zondagschool. Maar waarom werd zij lid van de zusterkring?

Destijds was er een oudere zuster, die jongere vrouwen uitnodigde voor een kopje thee en vertelde dan heel enthousiast over de zusterkring en dan kwam de vraag: "Willen jullie eens zo'n middag bijwonen?" Zo werd Els samen met Marjan Burger, lid van de zusterkring. In die tijd nam iedere zuster haar eigen kopje mee, er werd gehandwerkt, wel of niet voor de bazaar en er werd meestal voorgelezen uit een boek, dat door een zuster was aanbevolen. Ook werd door zusters beurtelings getrakteerd. Els haar man, stimuleerde Els ook om lid te worden, zo zou zij meer vrouwen leren kennen. Wij denken dat Els al snel de rol van gastvrouw op zich nam, zij zette thee en zorgde ervoor, dat de zusters wisten wanneer het hun beurt was om te trakteren.

Els was als eerste op een bijeenkomst en als alles klaarstond, ontving zij de zusters met warme belangstelling en haar stralende lach. Als iedereen binnen was deed zij de buitendeur dicht, maar pas als zij eerst gevraagd had of iedereen er wel was.

Maar Els werd ziek. Naar het eerst leek was de operatie geslaagd, maar de kanker kwam terug en daarna kon zij de middagen van de zusterkring niet meer bezoeken. Dat vond zij heel erg. Els was altijd aanwezig, behalve als er tegelijkertijd de jaarlijkse markt in de Spiker was, dan liet ze verstek gaan, want dan moest ze poffertjes bakken in de Spiker. Meestal was er bij de eerste middag van het zusterkring seizoen nog geen traktatie aanwezig, dan bakte Els appeltaart. Els was erg bescheiden, bleef zelf op de achtergrond, maar had belangstelling voor ons allemaal, maar sprak vrijwel nooit over zichzelf.

De laatste dagen verbleef Els in het hospice van de Spiker, zij vond dat heel moeilijk, want als vrijwilligster was zij jarenlang degene die zorgde voor de bewoners en nu moest zij zelf verzorgd worden.

Dat Els ook in de Spiker zeer gewaardeerd werd, bleek uit de erehaag, die gevormd werd door de bewoners, personeel en vrijwilligers, toen Els werd uitgedragen.

Els, het was een voorrecht jou gekend te hebben.

Anneke en Martsje

Van de zondagschool:

14 april Thema: Mooi en Spannend

Er vindt een huiveringwekkende en tegelijkertijd prachtige ontmoeting plaats van God met zijn volk. Een heilig moment dat verwondering en ontzag teweeg brengt. Met het werkblad proberen we de verwondering van de kinderen op te roepen. De kinderen kleuren de bloem en proberen het uit. Wat als je de bloem in het water legt, wat gebeurt er? Hieronder het resultaat.

10



21 april Thema: Tien keer beter

Mozes heeft het volk uit Egypte gehaald, ze hadden geen toekomst. Daar was het leven niet goed. Maar hoe weet je of het in het beloofde land wel goed is? God geeft zijn volk 10 woorden, met deze wordt het 10x beter dan in Egypte. Wij zullen zien wat deze 10 woorden zijn. Het is een puzzel die wij tot een geheel moeten brengen en wat komt er dan te staan?

Groeten
van de Zondagschool



Mienskipssnein in Joure

Op 28 april togen Jelna en ik naar Joure om daar de Mienskipssnein te beleven. Na een mooi rondje Friesland, de weg bij Sneek was afgesloten en we werden op een bijzondere manier omgeleid, kwamen we aan in Joure. We haastten ons naar de Vermaning, waar we gelukkig nog konden aanschuiven in de dienst. De dienst was kort maar krachtig en ging over verbinding.

Vervolgens was er een heerlijke, uitgebreide lunch. Na de lunch liet ds. Cor Nijkamp een film zien over de gemeente Joure, deze is gemaakt in het kader van de viering van het 200 jarig bestaan van het kerkgebouw. In de film werd verteld over het gebouw zelf en over de gemeente. Mensen vertelden waarom ze zich thuis voelen in deze gemeente en wat de Doopsgezinden kenmerkt. Een mooie en inspirerende film!

Na al dit kijken en luisteren werd ons een wandeling aangeboden onder leiding van de gidsen van het Gilde Joure. Voor mensen die wat slechter been waren, was er een treintje geregeld, die langs de bezienswaardigheden reed. We kregen leuke weetjes te horen over Joure, over het verleden van de Douwe Egberts fabriek, de scheepvaart in Joure en hoe Joure is ontstaan, en natuurlijk over de Doopsgezinden in Joure. De wandeling eindigde in de Toer van Joure, waar vroeger recht werd gesproken. Alles lag er nog alsof de grietman even was weggegaan. Onderin de toren bevond zich het hûnehok, deze was voor honden en mensen die iets op hun kerfstok hadden.

Terug bij de Vermaning was er nog een kopje thee of koffie met wat lekkers erbij. En na een laatste gezamenlijk lied, keerde iedereen weer huiswaarts.

Janneke Durksz



Mijn lievelingslied

Helaas heeft deze keer niemand een lievelingslied ingezonden. Jammer, de redactie zou het fijn vinden als U ook meedoet! We weten dat mensen het fijn vinden om te lezen welke liederen een bijzondere betekenis hebben voor iemand. Dus... stuur úw lievelingslied in!

We plaatsen deze keer een passend lied uit de bundel 'Sjongend op Wei.' Het begin van de bijbel geeft aan dat God's wind over het water zweeft. Ook wordt dit wel God's adem genoemd. Het Hebreeuwse woord 'ruach' kan zowel wind als adem betekenen. Wind, adem, bezieling en beweging komen dicht bij het leven en de levenskracht. Daarom dit Pinksterlied.

12

Weet je hoe de wind...

*Weet je hoe de wind op Pinksteren waaide,
alle deuren vlogen uit het slot.
Weet je hoe zij nieuwe dromen zaaide,
dromen van vrede dicht bij God.
Dromen van vrede dicht bij God.*

*Weet je hoe de harten opensprongen
zomaar op de vlag- en wimpeldag.
Hoe in alle talen werd gezongen
alles in beweging bracht
Alles in beweging bracht.*

*Weet je dat je vurig mag geloven
dat die wind de weg weet en het spoor.
Vreugdevuren kunnen niet meer doven
want wat God begon, zet Hij ook door.
Want wat God begon, zet Hij ook door*

TEKST ; HANNA LAM, MUZIEK: BARBARA ZWAAL.

Pinksteren

Pinksteren is de viering van de verjaardag van de nieuwe geboorte van de mensheid zelf; de dag waarop een nieuwe goddelijke kracht in het binnenste van de zielen van mensen kwam, hun oude ik veranderde, hen vulde met nieuwe geestkracht uit het hart van God. **RICHARD WILLIAM CHURCH**

Pinksterlied

Tekst : Cees Luiten

Melodie: John Ellenton (evensong for Anglican Church)

13

*Als Pinksterzondag is aangebroken
is dat een dag om bij stil te staan,
Bij wat de Schriften hier over zeggen:
wat Jezus zei en had gedaan.*

*De geest die op de Apostelen daalde,
bedoeld als steun, zoals toegezegd.
Een windvlaag en overal vurige tongen,
de troost en vertrouwen in harten gelegd.*

*Zij gingen naar buiten om te getuigen
aan Meden en Perzen het Hemelse woord.
Waar zij over spraken was helder en duidelijk,
het was of het in eigen taal was gehoord.*

*En duizenden mensen die zich lieten dopen.
Dit was het begin van de Christenheid.
Ontstoken in hen werd het vuur van de liefde
er werd geboren een nieuwe tijd.*

*Nu zijn we vele eeuwen verder,
nog steeds ervaren wij warmend vuur
en dankbaar zijn we voor Gods liefde,
we kunnen niet zonder, geen dag, geen uur.*

N.B. Cees Luiten predikt in onze vermaning op 4 augustus.

‘Forever Young’ Noordelijke Buitendag op ‘Buitengoed Fredeshiem’ zondag 2 juni 2024

Deze dag is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap van welke denominatie ook. Het gaat om samen gemeente-zijn op een bijzondere locatie.

Naast vieren en delen met elkaar zal er ook voldoende ruimte zijn voor ontmoeting. Ook zijn er diverse workshops waaraan deelgenomen kan worden. We hopen met deze Buitendag voor verbinding te zorgen en daarvoor moeten we in de benen.

14

We hebben elkaar nodig voor onze verhalen, voor onze verlangens en onze hoop op toekomst! Er is geen verbinding tussen mensen als wij zelf niet in beweging komen. Vandaar dat we als werkgroep hebben gekozen voor het thema:
“Forever Young”.

Het programma van de Buitendag:

10.00 – 10.30 uur	Inloop en ontmoeting met koffie
10.30 – 11.15 uur	Welkom en ochtendviering
11.30 – 12.45 uur	Workshops
13.00 – 14.00 uur	Lunch
14.15 – 14.45 uur	Korte afsluiting, lied en zegenbede
15.00 uur	Nagenieten met thee/koffie of limonade



De workshops waar u uit kunt kiezen op de dag zelf zijn:

1. Zingen door Jelma Wiegersma
2. Best practices door Nick Everts
3. Kroegpraat door en voor middenleeftijders
4. Ubuntu door Jeannette den Ouden
5. Vreedzaam communiceren door Iepie Kroese
6. Spirituele wandeling door Tjitske Hiemstra
7. Verhalen vertellen door Jehannes Regnerus
8. Kinderprogramma door Frederiek van der Hammen

We zitten op een prachtige locatie “Buitengoed Fredeshiem” waar het zowel binnen als buiten heel goed toeven is. Voor een overnachting kunt u op eigen kosten nu alvast een kamer reserveren.

De kosten voor de Buitendag bedragen €15,- pp. vanaf 18 jaar, kinderen en jongeren zijn gratis. Het is de bedoeling dat u zich persoonlijk en centraal opgeeft bij de Doopsgezinde gemeente van Zwolle. I.v.m. de beschikbare ruimte is opgave verplicht.

Dit kan vanaf 1 mei – 15 mei a.s. via een formulier op de website van de Doopsgezinde gemeente Zwolle.

<https://dgzwolle.doopsgezind.nl/noordelijke-buitendag/>

De inschrijving is voltooid als het benodigde bedrag is betaald, u krijgt hiervan een bevestiging. Betaling kan middels een QR code of via overmaking op rekening NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Noordelijke Buitendag 2024.

We hopen op een mooie en verbindende Buitendag.

Met een hartelijke groet van:

Atsje van der Meer-Kooiker / GDS – 06 4315 2956

Thecla Barneveld / Ring Zwolle – 06 4171 1715

Korneel Roosma-de Vries / FDS – 06 1997 7696

Jehannes Regnerus / FDS – 06 8356 9177

Ronald Tuinstra / Ring Zwolle – 06 5156 5601

Tabouleh

Een frisse couscous-salade met munt uit het Midden Oosten.

Ingrediënten voor 4 personen±

- flinke bos munt
- flinke bos platte peterselie of selderij
- komkommer
- 4 tomaten
- teentje knoflook
- 1 à 2 citroenen
- ca. 200 gr. Gedroogde couscous
- 0,75 dl olijfolie
- peper en zout

16

Wel de couscous volgens de instructie op het pak in water waaraan u een flinke kneep citroensap, een eetlepel olijfolie en wat zout toevoegt. Laat de couscous afkoelen. Snijd de komkommer door de lengte in vieren en verwijder de zaadlijsten. Vervolgens in kleine blokjes snijden. Verwijder de kroontjes van de tomaten en snijd ze ook in kleine blokjes. Hak de kruiden fijn.

Meng de afgekoelde couscous met de komkommer, tomaat en kruiden. Pers er een teentje knoflook boven uit. Voeg het sap van minstens één citroen toe (proef) en naar behoefte sap van de tweede citroen, evenals olijfolie en wat peper en zout. Meng alles goed doorelkaar. Laat de smaken minstens een half uur op elkaar inwerken en serveer koud.

Verjaardagen

11 mei

Br. J. Ammerlaan, 86 jaar
De Batting, afdeling: Bolder
De Jetting 1A
8802 AK Harlingen

10 juni

Br. H. Jorna, 83 jaar
Babingaweg 15
8861 TZ Harlingen
Tel: 0517-413 982

Agenda

Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie

4 mei, 20.30 uur	Herdenkingsbijeenkomst in De Haven.
Voorgangers: T. van der Linden en N. Hiemstra (WgvK)	
5 mei, 20.00 uur	Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk (WgvK)
12 mei	Moederdag
18 mei 9.30 uur	Grote schoonmaak in de vermaning.
19 mei, 17.00 uur	Hesston College Choir vanaf het water in Broek.
20 mei, 19.30 uur	Hesston College Choir, Doopsgezinde Kerk Joure
2 juni, 10.00 uur	Noordelijke buitendag op Buitengoed Fredeshiem
16 juni	vaderdag

17

Vooraankondiging

Tsjerkepaad 2024: van 6 juli t/m 14 september zijn in Fryslân 250 kerken open op zaterdagmiddag.

ma 2 t/m vrij 6 september senioren midweek in Fredeshiem

Collectes/Bloemen

Datum	Collecte	Extra collecte	Bloemen
31 maart	€ 67,40		Fam. H. Jorna
7 april	€ 49,00		zr. C. Prins-Ruardi
14 april	€ 72,60		br. J.G. Norg
21 april	€ 48,00	extra: € 40,00	br. H. de Haan

Kerkdiensten De Batting

aanvang 10.30 uur locatie, het Paviljoen

Datum	Voorganger	Organist
5 mei	-	-
12 mei	mw. Kingma-Vlietstra	mw. Bonnema
19 mei	mw. De Boer	-
26 mei	-	-
02 juni	dhr. Weisz	dhr. Schout
09 juni	Van Loon	dhr. G.J. Elsinga
16 juni	-	-
23 juni	mw. Bos-Switynk	mw. Bonnema
30 juni	ds. Tjallingii	-

Groepen/Kringen

- Zusterkring, Nellie Beuker
- Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
- Zondagsschool, Hilde de Jong
- Kiezeltjes, Janneke Durksz
- Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
- Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer
- Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

18

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen
Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

*We moeten nooit de tijd betreuren die nodig was/is
om iets goeds te doen.*

JOSEPH JOUBERT

Inhoud

Adressen en Diaconie.....	2
Van de redactie.....	3
Woord van Wiske.....	4, 5
Hoofdelijke omslag.....	6
Himmeldei.....	7
Spreekwoorden en uitdrukkingen.....	7
In memoriam, Els van der Boom.....	8-9
Van de zondagschool.....	10
Mienskapssnein in Joure.....	11
Lievelingslied.....	12
Pinksteren.....	13
Forever Young, Buitendag Fredeshiem.....	14-15
Tabouleh.....	16
Verjaardagen.....	16
Agenda.....	17
Collectes/Bloemen.....	17
Kerkdiensten De Batting.....	17
Groepen/Kringen.....	18
Colofon.....	18
Inhoud.....	19
Preekdiensten.....	20

*Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft
dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.*

DIETRICH BONHOEFFER

Preekdiensten van 5 mei t/m 14 juli 2024

- 5 mei** **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist L. Ammerlaan
Collecte: t.b.v. projecten van St. Community Peacemaker Teams-Nederland
- 12 mei** **zr. A. Rekker**
9.30 uur organist G.J. Elsinga
- 19 mei** **ds. W.I. Beuker, Eerste Pinksterdag**
9.30 uur organist G.J. Elsinga
Pinksterinzameling t.b.v. de St. Doopsgezinde Geloofsopbouw en solidariteit.
- 25 mei** **zr. A. de Groot, Friese dienst**
9.30 uur organist. S. Akkerman
- 2 juni** **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist B. Dijkstra
- 9 juni** **zr. A. De Bruin**
9.30 uur organist B. Dijkstra
- 16 juni** **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist L. Ammerlaan
Collecte ter ondersteuning van de Indonesische broederschappen
- 23 juni** **liturgie groep**
9.30 uur organist G.J. Elsinga
- 30 juni** **zr. A. de Groot, Nederlandse dienst**
9.30 uur organist G.J. Elsinga
- 7 juli** **ds. W.I. Beuker**
9.30 uur organist B. Dijkstra
- 14 juli** **ds. Chr. Schlette**
9.30 uur organist G.J. Elsinga

Inleveren kopij

Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale kunt u als worddocument per e-mail of per post aanleveren. Het juli/augustus nummer verschijnt in week 26 van 2024. Kopij inleveren voor **woensdag 26 juni**. De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderszins te wijzigen.