

De Nieuwe Pastorale



**Kerkblad van de
Doopsgezinde Gemeente in Harlingen**

juli/augustus 2024

Adressen

- Predikante: **ds. W.I. Beuker** Tel: 06 5337 8818
E-mail: wbeuker@ziggo.nl
- Voorzitter: **br. J. Stelwagen** Tel: 06 2062 9561
Marnehiem 76, 8862 RD Harlingen
E-mail: jansjouk1@home.nl
- Secretaris: **zr. H. de Jong-Velsma** Tel: 06 3811 7362
Harlingerstraatweg 36, 8872 NB Midlum
E-mail:
Kerk zaken: secretarisdgharlingen@outlook.com
Privé: hildevelsma@outlook.com

Redactie Nieuwe Pastorale:
Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Bezorging Nieuwe Pastorale:
br. G. Beuker Tel: 0517 419 589
E-mail: n.g.kooi@hetnet.nl

Diaconie

Onderstaand de namen en telefoonnummers van de diaconessen.

Voorzitter:

Mien Sietsema-Alkema, 0517 416 920

Secretariaat:

Heleen Smeding-Zeelen, 0517 430 349

Diaconessen:

Lineke Ammerlaan-Ruinen, 0517 851 380

Ineke Beuker, 0517 417 193

Hilde de Jong-Velsma, 06 3811 7362

Van de redactie

Juli en augustus, de zomer maanden! Eigenlijk is juni de zomermaand, juli de hooimaand en augustus de oogstmaand.

Vroeger was augustus de vakantiemaand, 4 weken vrij van school! Niet veel mensen gingen met vakantie, hooguit een dagje uit. Kinderen bouwden een tent in de tuin, gingen een dagje naar een speeltuin of logeerden bij familie. Nu duurt de vakantietijd van 6 juli tot 1 september en wordt in drie perioden verdeeld over het land en men reist overal naar toe met fiets, auto bus, auto, vliegtuig of boot. Men wil de zon zien en genieten!

Er is ook een andere mogelijkheid: pelgrimstochten of ook bezinningsvakanties genoemd. Te voet of met de fiets naar Santiago de Compostela, naar het klooster op het Schotse eiland Iona, gewijd aan Sint-Patrick, een georganiseerde reis naar het Heilige Land, of een bustocht 'In de voetsporen van Paulus'. Er zijn vele mogelijkheden om een 'pelgrimstocht' te maken, ook dicht bij huis. Een wandeltocht of een fietstocht door de natuur kan je dezelfde gevoelens geven, ontdek de schepping, die de natuur je laat beleven. Sommige mensen maken zelf een pelgrimstocht, door te gaan wandelen met de psalmen op zak en genieten van de natuur om je dichterbij God te voelen.

3

Nieuw is het Ziltepad, dat in 2023 ontwikkeld werd langs het religieus erfgoed aan de Waddenkust en is een initiatief van de Groninger Kerken en Stichting Alde Fryske Tsjerken. De markante kerken zijn al van ver te zien. Gebouwd op terpen en wierden torenen ze boven het landschap uit. Het Ziltepad speelt in op bewustwording en bezinningstoerisme en neemt je mee langs ongerepte natuur, authentieke dorpen en eeuwenoude kerken. Wandelend en fietsend zie je hoe natuur en cultuurhistorie hier samenkomen.

Of bezoek dit jaar één van de kerken die meedoen aan Tsjerkepad.

*Dat wie komen wil nu kome
om te lopen langs de bomen
om te liggen in het gras
om te weten hoe het was
en weer zal zijn voor wie heden
gaat met God
een hof van vrede*

A.F. TROOST

Sietske Ypenga

Bent u er klaar voor?

In Juni was ik een weekje op de Lüneburger Heide. En in die vredige omgeving hoorde ik ineens totaal onverwacht een Duitse paardenmenster zeggen dat ze bang was voor een komende oorlog. Ik schrok ervan zo bezorgd als zij klonk. En je hoort en leest het vaker en het zet je aan het denken: zijn we klaar voor een oorlog?



4

Gelukkig las ik in de Nieuwsbrief ‘Doopsgezinden’ van juni dat Professor Fernando Enns een essay in vier delen over vrede in plaats van oorlog schreef.

Fernando Enns schreef...:

‘Ik stoor me diep aan de uitspraak ‘klaar voor de oorlog’ (kriegstüchtig). En ik wil daar mijn zoektocht naar ‘klaar voor de vrede’ (friedenstüchtig) tegenover stellen. Omdat ik het niet wenselijk acht om klaar voor de oorlog te zijn, noch voor mezelf, noch voor mijn kerk of voor de maatschappij waarin ik leef. Het tegenovergestelde is het geval. Ik wil juist steeds beter leren hoe vrede bereikt kan worden, en meewerken aan een maatschappelijke beweging die zich in eerste instantie bezighoudt met hoe vrede er kan zijn en worden, hoe oorlog beëindigd wordt en hoe wij iedere volgende oorlog kunnen voorkomen.’

Het deed mij denken aan een verhaal uit de Boeddhistische traditie. Er was eens een keizer die een kanjer van een haan bezat, heel geschikt om af te richten tot kempaahan. De haan werd naar een bekende trainer gebracht en een paar weken later kwam de keizer een kijkje nemen. Hij vroeg de trainer hoe het er voorstond met zijn haan. De trainer antwoordde: ‘Het begin is er, de haan zet zijn kam omhoog en zijn nekveren overeind en spert zijn snavel open om alles aan te vallen wat maar los en vast zit, dus hij is nog niet klaar als vechthaan’. De keizer begreep het niet. Dit was toch wat een goede kempaahan deed? Maar de keizer besloot geduld te hebben en af te wachten wat er zou gebeuren. Een paar weken later kwam de kei-

zer weer kijken hoe het met zijn vechthaan ging. De trainer zei: ‘Het is nu zo ver dat uw haan niet meer alles aanvalt maar alleen bij het zien van een andere haan agressief gedrag vertoont, Dat leek erop. De keizer zou niet weten wat de haan nog meer zou moeten leren. Maar de trainer wist de keizer ervan te overtuigen dat het nog beter kon. Twee weken later vroeg de keizer opnieuw aan de trainer hoe het met zijn kempahaan was. De trainer antwoordde: ‘Hij is nu zo ver dat hij bij het zien van een andere haan rustig blijft doorscharrelen en wormpjes pikt. Hij is onverstoorbaar. Er is geen haan die hem nu nog zal wagen aan te vallen. Nu is hij een goede vechthaan.’

5

Zijn wij er klaar voor, voor de strijd? En welke strijd dan? Waartegen of waarvoor? Laat het voor de vrede zijn en voor recht en verbinding uit liefde en zorg voor Gods schepping! Maar hoe doe je dat? Wel, in navolging van Jezus en die goede vechthaan. Laat je niet op juttten door haatpraat, laat je niet meesleuren in machtswellust en haantje-de-voorste-gedrag, maar laten we naast de minsten durven te staan, laten we dienstbaar zijn naar een ander toe en recht doen aan wie achtergesteld worden. Dat is het fundament van een stabiele samenleving en voorwaarde van vrede. Ga niet mee in zondebok-denken, maar ga een extra mijl mee uit barmhartigheid en uit medeleven, uit naastenliefde, als Jezus. Jezus wijst een heel andere weg, die van de liefde, van echte diepe liefde vol respect, voor alle mensen, alle leven, niets en niemand uitgesloten, heel Gods prachtige schepping.

En in die wondermooie, kwetsbare en veerkrachtige schepping mogen we inspiratie en nieuwe moed opdoen voor het volgend seizoen. Een hele goede zomer!

Ds. Wiske Beuker

Ps: En ik ben benieuwd wat Fernando Enns in ‘Klaar voor de vrede 3 en 4 zal schrijven

Van 22 juli tot en met 18 augustus is ds. Wiske Beuker niet bereikbaar in verband met haar vakantie.

Van de Kerkenraad

De ene keer is in deze rubriek weinig te melden, de andere keer is er een dubbel lang verhaal zoals in het aprilnummer en sindsdien is er weer het nodige gebeurd.

Terugblik aprilnummer

In dat nummer werd het nieuws tot en met 27 maart verwerkt en ik wil hier nog even terugblikken op twee items: de pommerantenpreek van 17 maart en het punt 'aandacht voor elkaar'.

6 De reacties op het verhaal van dhr. Brok waren zeer positief, jammer dat de opkomst tegenviel. Het ziet er naar uit dat we op 23 maart 2025 de volgende pommerantenpreek mogen verwachten met als spreekster onze burgermeester Ina Sjerps. Inmiddels is onder de noemer 'aandacht voor elkaar' de lijst uitgedeeld waarop iedereen kan zien wie onder welke diacones valt opdat signalen direct doorgegeven kunnen worden. Enkele schoonheidsfoutjes zijn in de Voorjaarsledenvergadering gecorrigeerd. Verder is in de kerkenraad afgesproken om in het vervolg alle verjaardagen op te nemen in de Nieuwe Pastorale evenals huwelijksjubilea.

De Voorjaarsledenvergadering

De Ledenvergadering is goed verlopen. Niet alleen wat de opkomst betreft, maar ook wat betreft het grote aantal aanwezigen dat actief meedeed aan de diverse gedachtewisselingen. Soms met humor, soms met een 'traan'.

Een belangrijk aandachtspunt was het item 'toekomst van onze Gemeente'. Het ging daarbij niet zozeer om het financiële aspect, maar om de bemensing van verschillende activiteiten die nodig zijn om onze Gemeente in leven te houden en dat is een uitdaging gezien de vergrijzing. Er werden verschillende suggesties gedaan waar de dienstencommissie iets aan heeft. In de najaarsledenvergadering zullen we beslissingen nemen aan de hand van een concreet voorstel. En dan krijgt u hierbij ook een datum:

Bij wijze van proef zal de Ledenvergadering van november plaats vinden op zondag 10 november na de Dienst. Veel mensen zijn er - zeker in die tijd van het jaar - geen liefhebber van er 's avonds

op uit te moeten en op deze wijze hopen we dat ze wel aanwezig kunnen zijn.

Doopdienst

Een bepaald niet ‘alledaags’ gebeuren mochten we op 16 juni meemaken, we beleefden weer eens een doop- en belijdenisdienst, nu van Siebren de Ringh. De opkomst was groot, alleen al van eigen Gemeente rond 35 mensen en Siebren nam nog een aantal mensen mee. We heten Siebren van harte welkom in onze Gemeente.



Nog enkele belangrijke data: Op 6 oktober vieren we de Broederschapdag in Makkum en op 27 oktober is de Gemeentedag gepland. Nadere info over tijd en inhoud volgt t.z.t.

Kennisgeving/onprettig bericht:

Het is mogelijk dat ik (hopelijk tijdelijk) mijn verantwoordelijkheden/taken als voorzitter van onze Gemeente de komende tijd niet (volledig) kan waarmaken/uitvoeren. Kort geleden kreeg ik te horen dat ik aan slokdarmkanker lijd. Na een zware week bleek tot mijn grote opluchting dat er geen uitzaaiingen waren. Men zet nu in op genezing, maar dat betekent wel dat er een zwaar traject van bestraling, chemo en mogelijk nog een operatie op komst is. Ik kan daarom onmogelijk mijn beschikbaarheid voorspellen.

Zo lang het kan doe ik het gewone. Ik houd van open gesprekken en directe taal zonder codes, er bestaat voor mij geen taboe. Kortom: ik ga ervan uit dat ieder mij op een natuurlijke en ontspannen manier blijft benaderen.

Jan Stelwagen

Zijn als de Zonnebloem

ONZE BROEDER MARTIEN KRACHT UIT ALKMAAR HEEFT DE REDACTIE VERBLIJD MET DE TOEZENDING VAN ONDERSTAAND (LEERZAAM) VERHAAL OVER EEN ZONNEBLOEM.

En hij maakt ons attent op en krantenartikel over Johanna Kuiper (1896-1956). Van deze bekende schrijfster is een biografie verschenen: 'Gedurfd leven'. Velen van de ouderen zullen haar boeken nog wel kunnen herinneren. Ook o.a. het verhaal dat zij de zondagscholen van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam tot bloei bracht.

Het krantenartikel ligt op de boekenplank in de hal.

Een verhaal: zijn als de zonnebloem

Een zonnebloem draait haar bloem naar de zon toe om zoveel mogelijk zonlicht te vangen, dat zien en ervaren we.

Daarom 'draai' je in de kerk naar Gods woord om zoveel mogelijk gevoed te worden: vang Gods woord op als warme zonnestrallen, maar weet: het zijn niet altijd warme zonnestrallen in de kerk. Soms is het ook een irritante bui of miezer (al kan dat soms verfrissend zijn).

Een (natuur) vergelijking: Als bloem sta je nooit alleen. Je staat in het midden van een geheel, van een tuin of andere omgeving. Misschien sta je wel in een wilde tuin of juist in een strak aangeharkte tuin. Misschien sta je wel ergens tussen grauw beton of sta je in een kier van zwart asfalt. Op welke plek je ook staat, je staat nooit alleen in de leegte. En hoe zwart en gesloten het asfalt of beton ook lijkt, er gebeurt veel meer dan je op het eerste moment ziet. De kracht van de natuur is groot, er is meer leven in dan je denkt, je staat niet alleen. Of zoals lied 982 zingt:

In de koude van de winter, groei de lente ondergronds

Nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar zijn schepping om.

Als bloem sta je nooit alleen.

Symbolisch voor waar je als gemeentelid staat in het midden van je kerkgenootschap.

En de regen van boven is Gods genade die over je heen komt. En ja, in alle droogte die er soms ook is, is er een irrigatiekanaal(tje) nodig om water te krijgen. Dat kan voor de ene persoon een lied zijn dat ergens onverwachts klinkt. Voor een ander is het misschien wel 'Nederland Zingt', een film, een goed gesprek of een bijbeltekst, die je aangrijpt.

We zijn vaak zo druk, zo gewend om van alles te doen. Laten we maar eens gewoon gaan zitten en ons niet druk maken. Gewoon zitten en ons richten op Gods woord - net als de zonnebloem- en Gods woord als zonnestrallen mogen ontvangen. Als we ons zo richten op Gods warmte en licht dan worden we samen gevoed en worden we tot een schitterende tuin. Met elkaar blijven we in Gods gemeente hier in het midden van de wereld.

9

Met alles wat er speelt in de gemeente is het advies: Richt je als een zonnebloem naar Gods woord. Houd vol en geniet!



Mijn lievelingslied

HENK SMEDING

Heeft u ook een lievelingslied? Het nu gedurende een reeks van maanden terugkerend item in de Nieuwe Pastorale vind ik een interessant onderwerp.

Het zingen van liederen in de zondagse Eredienst vervult voor mij een zeer belangrijke rol. Als het lied en de melodie mij aanspreken, als het lied uit volle borst door de aanwezigen gezongen wordt dan is er bij mij een zaadje gepland dat dagen lang in mijn geheugen door blijft klinken,

Die samenzang is belangrijk voor mij, sterker nog: het kan gebeuren dat de overdenking van de voorganger mij niet aanspreekt, totaal niet aanspreekt, maar worden er samen bekende liederen uit volle borst gezongen, dan ga ik toch met opgeladen accu de nieuwe week in.

Ooit is er afgesproken dat er in de Eredienst per week maximaal één onbekend lied gezongen zou gaan worden. Een goed idee, ik vind het jammer dat dat niet meer gedaan wordt.

In mijn jonge jaren werden liederen uit de “Liederbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap” (het kleine blauwe boekje) gezongen. Ik kan me nog herinneren dat ds. H.H. Gaaikema de aanwezigen rustig het lied nogmaals liet zingen wanneer er volgens hem de eerste keer niet voldoende of goed genoeg gezongen werd. Dat is natuurlijk volledig uit de tijd.

Toch ken ik de meeste liederen uit het kleine blauwe boekje nog wel. Ik vond het jammer dat in de zeventiger jaren het boekje vervangen werd door het “Liedboek voor de kerken”, er verdwenen plotseling liederen die mij dierbaar waren. Nog heb ik een lijst van liederen die toen verdwenen zijn en nooit meer gezongen worden omdat deze liederen ook niet teruggekomen zijn in het Liedboek van kerken en het huidige Liedboek. (waar veel heel mooie liederen in staan die uitnodigen samen te zingen, die dus verbinden)

Het heeft allemaal vast zijn reden, toegegeven: ik ben waarschijnlijk ouderwets, maar beschouw het als de grondverf, mijn geloof heeft die bekende liederen nodig.

Er zijn volgens mij zo'n 17 liederen uit de oude bundel verdwenen, maar als ik de beginregels van deze liederen noem zeggen veel van u: "Oh ja, dat is mij nog heel bekend ". We zongen ze graag. Ja, er zijn veel liederen die uit volle borst gezongen werden en ik heb meer dan één uitgesproken lievelingslied. Moet ik hier dan toch een liedtekst schrijven die ook min of meer passend is in deze tijd, dan lied 196 uit de oude bundel:

11

*Het rijk door U op aard' gesticht
o Christus, Gods gezant,
wordt door de vijand van het licht
belaagd aan alle kant
Neem ons dan als Uw wachters aan,
die wakend voor Uw poorten staan,
en voer ons aan in deze strijd,
en maak ons tot Uw dienst bereid,
Uw dienst bereid,
in deze heiligen strijd.*

Ps

Met de afgelopen Paas nog in het geheugen dacht ik nog even aan lied 274:

*Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans door gans Jeruzalem
een heerlijk morgen licht breekt aan,
de Zo-ne Gods is opgestaan*

NB

*Heeft U ook een lievelingslied? En wilt u dat wel delen met anderen?
Stuur het dan naar de redactie: redactiedgharlingen@gmail.com
Of geef het door aan Jelna of Sietske.*

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

Gods water over Gods akker

Maak je geen zorgen, laat de boel maar op zijn beloop, wat kan het jou schelen, maak je niet druk, laat Gods water maar over Gods akker lopen. Deze uitdrukking drukt dus gemakzucht uit, maar kan ook een zeker fatalisme inhouden: je doet er toch niks tegen. Misschien afkomstig uit psalm 65.

12

Gij bezoekt het land en verleent het overvloed. Gij maakt het zeer rijk. De beek Gods is vol water, Gij bereid het koren, ja zo bereidt Gij alles.

Pinksteren

DoRekoor Zwolle zong in de vermaning .

De dienst van 12 mei, waarin zuster Annie Rekker voorging was er medewerking van het koor DoREvocaal uit Zwolle. Ze zongen enkele liederen.

Na afloop van de dienst was er soep. En met het het boekje van het jubileum in 2014-2015 (400 jaar een vermaning op de Zoutsloot) heeft het koor een wandeling kunnen maken langs doperse elementen in Harlingen. Ook kregen ze het toen gemaakte dopers kwartet -met oude en nieuwe onderwerpen- mee.



Broederkring Itens

JAREN GELEDEN KWAM JACOB AMMERLAAN NAAR MIJ TOE MET DE VRAAG, 'WIL JE EEN KEER MET MIJ MEE NAAR DE BROEDERKRING IN ITENS?' 'JA DAT LIJKT MIJ WEL LEUK'.

Dus ik de volgende keer mee naar Itens. Daar kwam ik in een leuk oud kerkje. De bijeenkomst was in de pastorie, een heel klein kamertje, daar werden de bijeenkomsten gehouden. Tafel in de midden, en daar omheen stoelen (het paste net). We waren ongeveer met 6 á 8 personen, ook zusters mee gerekend, die waren ook welkom. Een keer in de maand hebben we een bijeenkomst. Daar worden ook spreker uitgenodigd. Met verschillend onderwerpen. Eerst waren we met z'n tweeën, later kwamen Sipke Beuker en Martin Koning erbij. (gezellig).

We hebben ook uitstapjes met de broederkring, er is ook elk jaar een landelijke broederkring, daar worden de broederkringen uit de noordelijke provincie, uitgenodigd om gezamenlijk een broeder dag bij te wonen. De afdeling van Groningen had deze keer een bijeenkomst, op die dag word er standaard tussen de middag stampot gegeten (zuurkool of boerenkool).

Als er een er spreker komt die alleen maar een laptop bij zich heeft, dan wordt ik gebeld door de voorzitter, als ik wat spullen wil meenemen, o.a. de beamer, filmdoek, enz. We zijn al helemaal ingeburgerd. Dit seizoen werd deze keer afgesloten met een bezoek aan het 'ir. D.F. Wouda gemaal in Lemmer'. Dat was zeer indrukwekkend. Nu op naar het nieuwe seizoen. Helaas zijn Martin Koning en Jacob Ammerlaan door ziekte, niet meer onze metgezellen.

**De broeders: Gerrit Beuker en Sipke Beuker,
Martin Koning en Jacob Ammerlaan**

** Mocht er bij ons broeders zijn die dit aanspreekt, neem dan contact op met Sipke of Gerrit.*

** Noot van de redactie: Mogen er ook zusters bij de broederkring?*

Noordelijke Buitendag 2 juni 2024 op 'Buitengoed Fredeshiem'

Denk je dat je te vroeg bent als je om 09.30 uur bij Fredeshiem aankomt waar in het programma staat dat vanaf 10.00 uur de inloop is? Mis! Het is er al een drukte van jewelste. Bekenden die elkaar groeten, vrienden en vriendinnen die elkaar omhelzen en enthousiast op de schouders slaan. Zó begint de Noordelijke Buitendag en zó vriendelijk en plezierig blijft de sfeer gedurende de hele dag.

14

Binnen is de ontvangst met de gewenste koffie en een gebakje petit four. Rond 10.00 uur zit de ontvangstruimte al bijna vol. Geanimeerde gesprekken voeren de boventoon...

Om 10.30 uur begint de ochtendviering die door ds. Saapke v.d. Meer wordt geleid. Naast enige goed zingbare liederen als "Door de wereld gaat een woord", "Dit is een morgen als ooit de eerste", "Ik danste die morgen toen de Schepping begon", zingen we ook het lied "Alleen leven om te zwoegen" waarin we teksten van Prediker herkennen. Bovendien staat Prediker 9:1-6 als lezing geprogrammeerd. Prediker spreekt ons merkbaar aan.

Na de dienst met een collecte bij de uitgang die ruim € 500,- opbrengt voor Doopsgezind WereldWerk, begeven wij ons naar de diverse workshops: Zingen, Best practices, Kroegpraat met middenleeftijders, Ubuntu, Vreedzaam communiceren, Spirituele natuurwandeling, Spiegelverhalen en het al eerder gestarte Kinderprogramma. Zo'n 5 kwartier in een kleinere groep bezig met een thema of activiteit naar keuze, dát is ook nu weer een hoogtepunt van de dag.

Tijdens de lunch is er genoeg ruimte en begeestering om elkaar verder te ontmoeten. Wat heerlijk om er deel van te kunnen uitmaken. Deze dag is dan al zeker geslaagd en dan moet de afsluiting zelfs nog plaatsvinden. Die is van 14.15 tot 14.45 uur onder leiding van ds. Nick Everts. Twee geplande zegenliederen "Bless the Lord my soul" en "Vrede wens ik je toe" klinken mooi en vertrouwd. Twee spontane liederen door het gelegenheidskoor van deze dag "Friede sei mit dir" en "peace like a river" onder leiding van Jelma

Wiegersma maken van deze afsluiting een mooi aanvullend geheel. Dankwoorden voor de organisatoren, de workshopverzorgers en het personeel van Fredeshiem zijn zeer op hun plaats!

Het vraagt veel tijd en energie om zo'n dag te organiseren, maar de 'opbrengst' is geweldig. De onderlinge banden van de vertegenwoordigers van 30 gemeenten zijn weer aangehaald en versterkt, de inhoudelijke verdieping was duidelijk aanwezig, met name binnen de workshops. Er worden weer plannen gesmeed voor de komende tijd en er is een zekere trots op het feit dat we zo'n goed functionerende doopsgezinde gemeenschap zijn.

Wij DG-ers uit het Noorden hebben enthousiast deelgenomen aan deze dag. We hebben onze religieuze accu weer op kunnen laden; heerlijk!

Dank aan GDS, Ring Zwolle en FDS die deze dag hebben georganiseerd!

Cornelis Luiten

(gemeentelid van Stiens en lid van de ledenraad).

* *Broeder Luiten gaat voor in de dienst van 4 en 18 augustus in onze vermaning.*

*De woorden van de Bijbel **zijn** en **blijven** mensen-woorden:
gezocht door mensen en gevonden door mensen,
maar **in**, **met** en **onder** die geschreven woorden,
ja als mensenwoorden, is Gods woord aanwezig.*

JOHAN A. HEIJN

Tsjerkepaad 2024

EXPOSITIE VAN PORTRETTEEN MENNO SIMONS

Dit jaar 2024 is het 500 jaar geleden dat Menno Simons priester werd in Pingjum, in de Victoriuskkerk. Aan de hand van een aantal reproducties van portretten van Menno is er hiervoor aandacht in het Schuilkerkje. Dit gebouw uit ongeveer 1600 vertelt iets over de geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland.

De Victoriuskkerk in Pingjum is ook geopend. Hier kunt u ook iets over Menno Simons zien. Verder is in de Koepelkerk in Witmarsum, de expositie Menno Nu, die je vanuit de geschiedenis laat nadenken over de keuzes die we nu maken.

Het Schuilkerkje in Pingjum, Grote Buren 28 is tijdens het Tsjerkepaad elke zaterdag in juli, en augustus en op 7 september geopend van 13.30 – 17.00 uur. En tijdens Open Monumenten Dag, 14 september van 10.00 – 17.00 uur.

We willen u ook uitdagen: maak je eigen portret van Menno. Het hoeft niet te lijken op de portretten die er al zijn. Hoe zou je hem afbeelden als je zijn verhaal leest?

Maak een tekening of een schilderij, of werk met textiel of klei.

Op 14 september tijdens Open Monumentendag kan het resultaat getoond worden en bewonderd door de bezoekers die dan komen.

Meer informatie?

Zie: www.doopsgezindemonumenten.nl

Of mail: doopsgezindemonumenten@gmail.com



Dienst door de liturgie groep, 23 juni

THEMA: DE NATUUR, BLOEMEN, DE SCHEPPING

De liturgie groep, bestaande uit Koosje Werther, Marianne van der Molen, Trienke Meester en Sietke Ypenga verzorgden deze dienst.

De avondmaalstafel was versierd met heel veel vaasjes met daarin bloemenboeketten uit eigen tuin: een prachtig gezicht. In de bijbel wordt, vaak via beeldspraken, gesproken over de natuur, de schepping waar we met zijn allen goed mee om moeten gaan:

*De Heer heeft ons tot ons behoud, de goede aarde toevertrouwd.
Om zorg te dragen voor elkaar en oogst te hebben ieder jaar.*

17

Gelezen werd o.a Markus 4: 1 t/m 20: de gelijkenis over het groeien van zaden. Een verhaal over De Bloementuin en een verhaal over Pelgrimage. Uiteraard werden er passende liederen gezongen o.a. het lonalied: 'De frede fan de greide wês oer dij, de vrede fan mar en lân'. Het belang van de natuur, de schepping, zorg er goed voor.

Ook was er een bijzonder gedicht van Herman Verbeek over rozen: In een tuin met 1000 rozen, werden deze door de tuinman liefdevol verzorgd, maar deze rozen werden wreed met een mes omver gestoken.

*Ik weet een tuin waar duizend rozen
rood, geel en wit te bloeien staan.
Ik weet een stad waar duizend namen,
werk, vloek en dans de markt om gaan.*

*Ik weet een tuin waar duizend rozen
geduldig stil de dag doorstaan.
Ik weet een stad waar duizend namen
vasthoudend om elkander gaan*

*Ik weet een tuin waar duizend rozen
's nachts door een schoen worden vernield.
Ik weet een stad waar duizend namen
's nachts door een mes worden ontzield.*

*Ik weet een tuin waar elke morgen
de tuinman roos voor roos verbindt.
Ik weet een stad waar wie weet jij nog
dag in dag uit aan troost begint.*

*Ik bid dat nu een mens de moed heeft
nog deze nacht op zoek te gaan.
Ik bid dat nu een mens zal wijzen
naar die het ons heeft aangedaan.*

18

De dienst eindigde met de volgende zegen: *Begaanbaar:*
*God, geef ons kracht om telkens weer op te staan uit het gras
en door te lopen op het pad naast het slootje.
We helpen elkaar stap voor stap
terug te gaan naar hoe het was
en hoe het zal zijn om met elkaar te zijn.
Zo wordt het pad, eerst bijna niet te ontwaren, aangestampt.
Met elke tred verstevig je, bevestig je dat het begaanbaar is.
Verplaats elke dag je voeten opnieuw.
Amen.*

P.S.

Wat een verrassing dat de dienst van 30 juni, waar zuster Aeltsje de Groot voorging in een Nederlandse dienst, ook over zaadjes ging! Een mooie dienst, waarin het zaadjes planten in de natuur, maar ook in mensen aan de orde kwam. Het passende lied 764, 1, 2, 4 en 5 werd gezongen:

*Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien waar niemand een spoor van vindt.*

*Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren de weg van het zaad in de schoot.*

*De lage, de hoge gevaren bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren de zin van het aardse bestaan.*

*Er is geen verwachting van leven, tenzij de dood van het zaad
wij moeten de aarde vergeven dat zij ons sterven laat.*

Toneelstuk Elisabeth Durks

2024 is nog maar net halverwege, maar we zijn al hard bezig met het programma van de Wereldbroederschapdag die 19 januari 2025 in de Lawei in Drachten gevierd zal worden. Een van de onderdelen wordt – hopelijk – een toneelstuk over Elisabeth Durks, de eerste lerares oftewel voorganger van de dopersen die rond 1545 in Leeuwarden actief was.

Het toneelstuk ligt er, we hebben iemand bereid gevonden om het stuk te regisseren, maar nu nog de spelers ... want zonder spelers, geen voorstelling. Het plan is om vanaf begin september één maal per week op de woensdagavond te repeteren. De plaats van de repetities is deels afhankelijk van waar de spelers vandaan komen, want we hopen dat er vanuit de hele provincie broeders en zusters mee willen doen.

19

Dus... Wie lijkt het leuk om in een van de ± 20 rollen op de planken te staan?

Wie zou willen helpen met het maken van de decorstukken en/of de kostuums?

Wie zou de make-up willen doen?

En ook – wie zou(den) het geheel willen coördineren?

Opgave graag vóór 1 september bij Tjitske Hiemstra (liefst via mail: t.hiemstra1959@kpnmail.nl) onder vermelding van uw naam, e-mail en telefoonnummer, woonplaats en welke rol/taak u op zich zou willen nemen.



Lineke

Naar aanleiding van het gedicht over 1000 rozen uit de dienst van 23 juni jongstleden, kreeg de redactie een foto gestuurd vanuit Franeker. U ziet hier een hele jonge Lineke (ongeveer 3 jaar) die aan de rozen ruikt.

Agenda

Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie

1 juli Nationale dag afschaffing van de slavernij - Keti Koti
8 juli, 19.30 uur kerkenraadsvergadering

Vooraankondiging

Gemeentedag: zondag 27 oktober in onze eigen vermaning

Tsjerkepaad 2024: van 6 juli t/m 14 september zijn in Fryslân
op zaterdagmiddag 250 kerken open.

Senioren midweek: ma 2 t/m vrij 6 september in Fredeshiem

21

Collectes/Bloemen

Datum	Collecte	Extra collecte	Bloemen
28 april	Geen dienst, Mienskipssein Joure		
5 mei	€ 56,35	€ 43,80	zrs. H. Yntema en L. de Groot
12 mei	€ 98,70		br. J. Ammerlaan
19 mei	€ 59,90	€ 54,05	fam. Jorna
26 mei	€ 53,70		br. J. Norg
2 juni	€ 90,50		zr. S. Kuiken
9 juni	€ 65,50		zr. H. de Jong-Velsma
16 juni	€ 119,65	€ 89,00	br. S. de Ringh
23 juni	€ 87,70		fam. Stelwagen

Kerkdiensten De Batting

aanvang 10.30 uur locatie, het Paviljoen

Datum	Voorganger	Organist
7 juli	dhr. Weisz	dhr. Schout
14 juli	--	--
21 juli	mw. Kingma-Vlietstra	dhr. Elsinga
28 juli	--	--
4 augustus	mw. Bos-Switynk	mw. van Wier
11 augustus	Ds. Tjallingii	--
18 augustus	dhr. Weisz	mw. Bonnema
25 augustus	--	--

Groepen/Kringen

- Zusterkring, Nellie Beuker
- Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
- Zondagsschool, Hilde de Jong
- Kiezeltjes, Janneke Durksz
- Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
- Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer
- Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

22

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen

Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen

Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

*De natuur is leraar, de mens is de leerling
en alles wat de eerste onderwezen heeft
of de tweede geleerd heeft, komt van God.
Hij is de leraar van de leraar; de Bovenmeester.*

TERTULLIANUS

Inhoud

Adressen en Diaconie.....	2
Van de redactie.....	3
Woord van Wiske.....	4, 5
Van de Kerkenraad.....	6, 7
Verhaal: zijn als de zonnenbloem.....	8, 9
Mijn lievelingslied.....	10, 11
Spreekwoorden en uitdrukkingen.....	12
Broederkring Itens.....	13
Noordelijke Buitendag Fredeshiem.....	14, 15
Tsjerkepaad 2024.....	16
Dienst door de liturgie groep, 23 juni jl.....	17, 18
Toneelstuk Elisabeth Durks.....	19
Verjaardagen.....	20
Agenda.....	21
Collectes/Bloemen.....	21
Kerkdiensten De Batting.....	21
Groepen/Kringen.....	22
Colofon.....	22
Inhoud.....	23
Preekdiensten.....	24

*Niets brengt zo een drukte teweeg
als mensen die zich eens gaan ontspannen.*

LUC VERSTEYLEN

Preekdiensten van 7 juli t/m 15 september 2024

7 juli 9.30 uur	ds. W.I. Beuker organist B. Dijkstra
14 juli 9.30 uur	ds. Chr. Schlette organist G.J. Elsinga
21 juli 9.30 uur	ds. W.I. Beuker organist mw. L. Ammerlaan
28 juli	GEEN DIENST
4 augustus 9.30 uur	br. C. Luiten organist S. Akkerman
11 augustus	GEEN DIENST
18 augustus 9.30 uur	br. C. Luiten organist G.J. Elsinga
25 augustus	GEEN DIENST
1 september 9.30 uur	Liturgiegroep organist S. Akkerman
8 september 9.30 uur	ds. W.I. Beuker organist G.J. Elsinga
15 september 9.30 uur	Samoosara
22 september 9.30 uur	ds. F.Y. Van Hulst organist G.J. Elsinga

Inleveren kopij

Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale kunt u als worddocument per e-mail of per post aanleveren.

Het september/oktober nummer verschijnt in week 36 van 2024.

Kopij inleveren voor **woensdag 28 augustus**. De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderszins te wijzigen.